

Verdomde pc

Waarschijnlijk herken je de situatie: je vindt even tijd om te werken aan een artikel en juist op dat moment doet je pc niet wat je wilt dat hij voor je doet. De laatste versie van mijn antivirussoftware beschermt me volgens de publiciteit ook tegen 'ransomware' en doet dat zo effectief dat zelfs ik niets meer kan aanpassen. 'Ransomware?' hoor ik je vragen. In 't kort is dat een programmaatje dat je belangrijkste files blokkeert waarbij een slechte hacker, de ontvoerder, je files terug toegankelijk maakt als je losgeld betaalt. Je kan je hiertegen beschermen door deze files extra te beveiligen. En dat deed ik dus. Maar administrator of niet, ik kan mijn werk niet meer opslaan. Wat normaal een uurtje werk vergt, draait uit op uren extra opzoekwerk en tonnen frustraties. Het web afschuimen op zoek naar suggesties die werken. Niets helpt. Uiteindelijk via een chatsessie de oplossing aangeboden gekregen en plots krijg ik weer toegang tot mijn files en de wereld (nee, ik heb geen losgeld betaald).

Vanaf het moment dat ik met de cursus vrijduiken begon, is het alsof er meer gebeurt op het vlak van apneuduiken. Ik heb nog niet kunnen bepalen of dat werkelijk zo is, of dat ik er onbewust meer op let. Misschien is het een beetje zoals wanneer je een nieuwe auto koopt. Als je die voor het eerst in de showroom ziet, denk je dat er nog maar weinig rondrijden, maar daarna lijkt het of iedereen er één heeft. In ieder geval zie ik nu overal vrijduikers en -duiksters. Ook op het net. Of ben ik eerder toevallig op www.maguza.be/nieuws/p/detail/dr-catherine-de-maeyer-duikster-en-duikarts gestoten?

SCUBA-duiken is vooral een gebeuren met twee: jij en je buddy. Buddy's vormen een integraal deel van onze sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er sites zijn waar je buddy's kunt vinden, want zonder is er geen sprake van duiken. Zeker interessant als je ergens alleen naar toe reist en er wil duiken buiten het massagebeuren om. De site www.divebuddy.com geeft in ieder geval de indruk dat het de ganse wereld

dekt. Of je via zo'n site een degelijke buddy vindt in een ongekend gebied kan maar beantwoord worden als je het probeert. Testen bij je volgende buitenlandse duik? Misschien wel een buddy meenemen voor het geval de site niets oplevert.

Je kan natuurlijk ook je toevlucht nemen tot een App. Nee, een App kan je niet als buddy gebruiken en ja, er bestaan Apps voor het zoeken van buddy's. Kijk maar eens op <http://appcrawlr.com> en tik 'dive buddy' in het zoekvenster. Ook hier is het afwachten of deze applicaties iets opleveren. Immers, hoe meer sites en Apps er bestaan, hoe kleiner de kans dat er wel degelijk buddy's beschikbaar zijn. Tenzij een goede buddy betekent dat je naast een goede duiker ook op verschillende sites actief bent. En indien je het je zou afvragen: ja, ook op Facebook zijn er groepen voor het vinden van een buddy. Proberen!

Een speciale buddy nodig? Eén die altijd klaar staat om met je te gaan duiken en die je trouw volgt, wat je ook doet? Eén die het nooit koud krijgt en altijd even aandachtig is? Zo'n buddy lijkt wel een droom en toch bestaat die (bijna). <http://cs.stanford.edu/group/manips/ocean-one.html> probeert die ideale buddy in ieder geval te creëren. 'Ocean One' heet de humanoïde buddy-robot vol kunstmatige intelligentie. De beelden zien er best leuk uit en ik denk dat deze robot beter connecteert met je als duiker dan een normale ROV. Toch verkies ik een menselijke buddy die je enorme vis tenminste niet tot normale proporties herleidt en die je verhaal aan de duikersbar ondersteunt. Natuurlijk, als tweede buddy is 'Ocean One' steeds welkom in mijn team.



Er goed uitzien is volgens mij geen belangrijk kenmerk van een goede buddy. Hoewel, deze eigenschap zeker niet op mijn 'onbelangrijk detail' lijstje staat. Toch blijkt er goed uitzien in onze duikwereld commercieel uit te baten. Althans als ik de website <http://divebuddyoriginals.com> mag geloven. Sommige duikers willen er zowel boven als onder water goed en modieus uitzien en daar probeert deze site geld uit te slaan. De slogan 'We Help You Look Good All the Time' gaat aan mij voorbij. Voor mij moet duikmateriaal vooral degelijk, praktisch en veilig zijn. Ik vermoed echter dat niet alle duikers mijn mening hebben.



Verhalen over buddy's zijn eerder zeldzaam. Althans fictieverhalen. Zeker op het net. Toevallig ben ik er eentje tegengekomen. Het is kort maar best wel leuk: https://amp.reddit.com/r/nosleep/comments/4xesoo/a_strange_dive.

Buddy's ... besteden we genoeg aandacht aan hen? Er zijn meer sites over duikplaatsen en -materiaal. Of zijn ze moeilijker te vinden? Mocht je er extra ontdekken, dan hoor ik het graag van je. Stuur ze maar door naar het gekend adres: patrick.vanhoeserlande@nelos.be.

PATRICK VAN HOESERLANDE