

# Uniek

Als duikers zijn we steeds op zoek naar iets nieuws, iets unieks. Een anti-stress-duikje op onze vertrouwde stek is zeker niet slecht, maar als we ergens iets unieks kunnen doen, dan is dat zeker een extra stimulans. Natuurlijk, het hangt ook af van wat je uniek vindt. Wat routine is voor een duiker, is een unieke ervaring voor een andere. Zo vind je op een aantal sites Nemo 33 aangeprezen als een unieke ervaring, terwijl je als Belgische duiker daar niet echt van droomt.



Welke duikbestemming je ook neemt, je bent altijd verbonden met het land. OK, je kan een unieke duikcruise op de Rode Zee nemen en je vrij als een vis (op het droge) voelen. Je bent dan inderdaad niet aan het land gebonden, maar de ganse tijd op het water vergt het uiterste van je zeebenen. Een iets gemakkelijker manier is te logeren op een structuur die in het water staat. In Maleisië gaven ze de voorkeur om een oud olieplatform om te vormen tot hotel en het dan te laten zinken als kunstmatig rif. Ze hebben daarmee het eerste duikhotel in het water. Voor het ontbijt even een fles op je rug werpen en een plonsje doen. Er is een duiklift, je hoeft dus zelfs geen inspanning doen om van het tropisch onderwaterschoon te genieten. Goedkoop is het niet, maar wel uniek: <http://seaventures-dive.com>.



Als je een hint wilt voor je allerlaatste duikavontuur, en ik hoop dat je daar nog ver van verwijderd bent, dan kan je eens kijken op [neptunesociety.com/memorial-reef](http://neptunesociety.com/memorial-reef). De Neptune Memorial Reef is het grootste door de mens aangelegd rif en ligt ten oosten voor Key Biscayne in Miami, USA. Je vindt deze artistieke onderwatervoorstelling van de stad Atlantis 12 meter onder de zeespiegel. Het rif is gebouwd om een 100-jarige te weerstaan en huisvest momenteel 14 soorten koraal terwijl er dagelijks tal van zeedieren op bezoek komen.

Maar het unieke huist in haar speciale bewoners, waarvoor het rif ontworpen werd: de assen van geliefden. De missie van de bouwers luidt immers 'creating life after life'. En vrees niet, er komen bezoekers want deze begraafplaats is een populaire duikstek.



Van uniek duiken kan je ook je beroep maken. Militaire duiker is zo'n beroep. Je kan een bijna volledige lijst met duikenheden vinden op de Engelstalige Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_military\\_diving\\_units](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_diving_units). Eén eenheid springt daar bij in het oog en dat is de Naval Dive Unit. Toegegeven, je moet je dan wel laten inlijven bij het leger van Singapore, maar daarvoor krijg je een duikopleiding van de bovenste plank. Meer informatie vind je op [www.mindef.gov.sg/content/imindef/mindef\\_websites/atozlistings/navy/links/ndu](http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/mindef_websites/atozlistings/navy/links/ndu) of op hun blog <http://navaldivingunit.blogspot.com>. Ze hebben ook een leuk filmpje op YouTube geplaatst: [www.youtube.com/watch?v=fv9e-zVWsmI](http://www.youtube.com/watch?v=fv9e-zVWsmI).



Dat bekende duikende Belgen uniek zijn, heb je kunnen vaststellen in de vorige Webdiving. Toen ik het artikel schreef, nam ik bewust het risico er één te vergeten. Eerlijk gezegd, ik wou zelfs een beetje reacties uitlokken. En dat gebeurde. Een Nederlandse lezer wees me op de rol binnen de duikwereld van Jan de Wouters. Klinkt je niet bekend in de oren? Mij toen ook niet. Jan, in feite Jean Guy Marie Joseph ridder de Wouters d'Oplinter was een Belgische uitvinder en aerodynamisch ingenieur. In 1957 maakte hij de Calypso-Phot voor Jacques-Yves Cousteau onder de compagnie Spirotechnique. Dit was de eerste, echte, seriematig geproduceerde onderwater fotocamera, later ook bekend als NIKONOS I. Je kan meer over deze Belg en zijn uitvinding lezen op <http://calypsonikonos.com> en [www.nicovandijk.net/nikonos.htm](http://www.nicovandijk.net/nikonos.htm).



Zo zie je maar. Zoeken op het internet is geen garantie dat je alle informatie over een bepaald onderwerp vindt. Soms brengt doodgewone kennis bij een duiker-lezer je net ietsje verder. Dus, aarzel niet om me te mailen als je iets interessants weet of op het internet ontdekt. Zo kan je helpen om Webdiving net iets beter te maken. Niet te lang over nadenken, gewoon sturen naar [patrick.vanhoeserlande@nelos.be](mailto:patrick.vanhoeserlande@nelos.be). ■

PATRICK VAN HOESERLANDE