

Bekende duikende Belgen

Indien je duikers vraagt naar de belangrijke figuren of organisaties in hun hobby dan kom je vast Cousteau, Haldane en US Navy tegen in het lijstje van antwoorden. Als Belgische duiker zou jouw antwoord, naast NELOS, ook enkele namen uit ons landje moeten bevatten. Maar hebben we wel belangrijke Belgische figuren in de korte duikgeschiedenis? Eerlijk gezegd moest ik mijn hersenen pijnigen om er één te vinden. Gelukkig hielp het internet me iets verder.

De naam die bij me opkwam, was een man waarvoor ik voor en na het interview (zie artikel in Hippo 221 van nov./dec. 2008) enorm respect had. Je moet het maar doen in je eentje met één hap lucht naar 209 meter duiken. Begint er al een belletje te rinkelen? Inderdaad, ik heb het over onze vrijduiker Patrick Musimu. Jammer genoeg verdronk hij op onze feestdag 21 juli 2011 tijdens een trainingssessie in zijn zwembad. Als je denkt dat je als bekende Belg een lang leven op het internet krijgt dan vergis je je, want zijn officiële site is offline en verder vind je vooral berichten in de trend van www.aidainternational.org/news/?p=1039. Gelukkig bestaat er zoiets als Wikipedia waar je toch een beetje informatie kunt vinden: https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Musimu. De Franstalige versie is in zijn geval uitgebreider, maar in de Nederlandstalige site ontbreekt ieder spoor. Wie past dit aan?



De andere Belg die een mijlpaal in de duikgeschiedenis neergezet heeft, is nog minder bekend. Weer lees je er niets over in de nl.wikipedia. In 1962 was hij de eerste mens die 24 uur op de bodem van de Middellandse Zee doorbracht en daarmee de titel van eerste aquanaut op zijn visitekaartje mocht zetten. De in 1933 geboren Belg Robert Sténuît was journalist van beroep en raakte al snel gefascineerd door

alles wat met duiken te maken had. Volgens het internet leeft hij nog steeds en zou hij ergens in Brussel wonen. Misschien moet onze redactie hem eens bezoeken en zijn verhaal publiceren? Oh ja, de combinatie van zijn naam met 'aquanaut' levert je een aantal sites. De URL van 'The Atlantic' heeft een mooi overzicht van zijn prestatie: www.theatlantic.com/technology/archive/2012/06/robert-st-nuit-the-original-aquanaut/258407.



Een feit dat je waarschijnlijk nog niet op het internet zal vinden is dat een groepje Belgen in april 1915 de eersten waren die communicatie in duikhelmen hebben gebouwd. Dit is een bewering van een groep geschiedkundigen die het werk van Belgische militaire duikers in WWI aan het onderzoeken zijn. Door de moeilijke zoektocht naar materieel verloopt hun werk traag. Ik hou je zeker op de hoogte als ze iets op het internet publiceren. Intussen kan je een aantal foto's uit die tijd bekijken door te surfen naar www.be14-18.be/en/defense/belgian-military-divers.

En dat blijkt zo ongeveer alles te zijn wat je van bekende, duikende Belgen op het internet kan vinden. Natuurlijk springt bij een dergelijke zoektocht ook de referentie naar ons ooit diepste zwembad ter wereld: Nemo 33. Ja, hoewel het internet je nog doet geloven dat 33 m toch het diepste zwembad-



punt is, zijn we sinds 05 juni 2014 onttroond door de 'Y-40' in Montegrotto Terme, Italië. Zoals de naam het verradt, hebben ze daar gegraven tot een diepte van 40 m. Als je er wil duiken, kan je je plaatsje boeken via www.y-40.com.



Natuurlijk kom je niet naar België om alleen in een zwembad te duiken. Zoals we weten kan je er ook goed rondzwemmen in open water. Altijd leuk om te zien wat anderen in ons Land aanraden: <http://diveadvisor.com/belgium>.



Mijn zoektocht naar bekend Belgisch in de duikwereld leverde niet veel op. Misschien moeten we als Belgen meer werk maken van onze prestaties op het vlak van het duiken? Of betere publiciteit? Of moet ik beter zoeken? Als je meer succes hebt of een bekende duikbelg kent, dan hoor ik het graag via patrick.vanhoeserlande@nelos.be. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE