

# Metadinges



Al jaren denk ik er aan om een eigen website te maken. Het is immers gemakkelijk om zonder kennis van zaken kritiek te spuien. Je apprecieert beter het werk van een webmaster als je zelf de problemen hebt moeten oplossen en avondlijke uren hebt moeten worstelen om juist die ene lay-out in html-code te om te zetten. Ik ben er een maand geleden aan begonnen. Maar omdat ik vind dat mijn creatie nog niet aan mijn standaarden voldoet, vertel ik de URL nog niet. Hoewel, de handige Harry's zullen er niet veel tijd voor nodig hebben om de site te vinden. Ik zou natuurlijk de zoektocht kunnen vereenvoudigen door metawoorden te gebruiken, maar om één of andere reden heb ik niet direct affectie voor alles wat met meta te maken heeft: metafysica, metalogica, metataal, enz. De betekenis van het woord 'meta' alleen al zegt genoeg: mede, naast, tussen of achter. Zo ongeveer alle mogelijke posities, maar niets bepaald. Nee, geen metadinges voor mij, geef me maar gewoon fysica, logica of taal.

Barrièrerif geen geheimen meer voor je. Wat had ik gedaan als ik toen wist wat ik nu weet? Een extra motivatie om nu al met duiken te beginnen?

## links

Gelukkig weet jij het nu! En waarom zou je wachten? [duiken.ikwilhet.nu](http://duiken.ikwilhet.nu), jaja dit is een URL, geeft je een zeer goed overzicht met links naar duiksites. Ik zou dergelijke webpagina's hier niet mogen vermelden, want ze maken rubrieken als deze overbodig. Weinig franjes, maar een tsunami aan informatie over clubs, vakantiebestemmingen, duikcursussen, materieel, ...

## doe-het-zelf

Materieel moet je niet altijd kopen. Er bestaan handige Harry's die de dingen zelf maken. Hoe ingewikkeld ze ook mogen lijken. Jammer genoeg zijn er maar weinigen die én dingen zelf maken én een website kunnen ontwerpen. Blijkbaar bezit alleen een Duitser deze uitzonderlijke combinatie van talenten. Zijn site [kopka.at/english.htm](http://kopka.at/english.htm) bevat meer dan een paar armzalige tekeningetjes over zelf te maken duikklampen of interfaces. Het is niet de moeite om het internet verder af te schuimen, want je inspanningen zullen niet beloond worden. Mocht je ondanks deze raad, gedreven door je koppigheid, toch op zoek gaan naar meer doe-het-zelf sites, geef me een seintje als je er een goeie gevonden hebt. Ik zal je er dankbaar voor zijn.

Dit artikel is zelf gemaakt! Mijn site ook, maar dat is voor de volgende keer. Mocht je de komende weken een goeie stek op het net ontdekt hebben, stuur je datalektronen dan mijn richting uit: Patrick.VanHoeserlande@advalvas.be. ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

Dat 'meta' een raar woord is, wordt ook duidelijk als we het combineren met duiken. Tik beide woorden in een 'search engine' (zoekrobot) en we belanden op een Nederlandstalige pagina over duiken. Niets speciaal, ware het niet dat deze proza te vinden is op de virtuele Poolse Gele gids. Kan het eigenaardiger? Jammer genoeg zijn de links op deze pagina niet echt exotisch: [www.y.p.pl/ca/182146/Duiken](http://www.y.p.pl/ca/182146/Duiken).

## exotisch

Laten we ons dan maar concentreren op het woord 'exotisch'. Lijkt me veel aantrekkelijker. Als we dit woord mixen met 'diving' of zelfs 'duiken', dan mag het ons niet verwonderen dat we een overaanbod van reorganisaties krijgen. Sites met foto's van aanlokkelijke duikbestemmingen, van stranden met palmbomen en helderblauw water waarin de meest fantastische creaturen rondzwemmen, van azuurblauwe lucht, van een schitterende zon schijnend op een lokale schone, van ... Alleen het prijskaartje houdt ons tegen. Als we even stoppen met kwijlen dan zie we dat er één site niet in het rijtje thuisheert. Een technische duiker is erin geslaagd om in deze verleidelijke categorie te infiltreren en dit met een pagina over exotische duikgassen. Alsof de rest niet bedwelmend genoeg is. Op zijn lijst vind je noch nitrox, noch helium, maar argon, xenon en nog meer van dat moois:



[www.techdiver.ws/exotic\\_gases.html](http://www.techdiver.ws/exotic_gases.html). Interessant en informatief, maar toch eventjes verder fotootjes kijken.

## Spaans en duiken

Al die plaatjes doen me denken aan vakantie, en vakantie aan Spanje. Gezelligheid, lekker eten en drinken, leuke duikjes, een beetje Spaans spreken, ... Deze laatste twee kunnen we zelfs combineren! Spaans leren spreken en tussen twee lessen door gaan duiken: [www.donquijote.org/dutch/tenerife.scuba.asp](http://www.donquijote.org/dutch/tenerife.scuba.asp). Zouden we al het vervelende vakantiewerk niet kunnen combineren met duiken? Een heleboel scholieren zouden gemotiveerder zijn als ze, na een paar uren hoofdbreken over wiskunde of fysica, een poosje mogen vertoeven tussen vissen en ander aquatisch leven.

## duiken op de unif

Maar waarom ons beperken tot de schoolvakanties? Studeer aan een universiteit waarin duiken in het lessenpakket zit. Als het je lukt een studiebeurs te versieren voor de Australische universiteit die schuilgaat achter de volgende URL [www.marine.uq.edu.au](http://www.marine.uq.edu.au), dan heeft na een paar jaar studeren het Groot

[duiken.ikwilhet.nu](http://duiken.ikwilhet.nu)

