

Finding Nemo ... op 33 m

Het wordt een beetje een persoonlijke traditie: aan webdiving schrijven in het buitenland. Deze keer kijkt mijn kamervenster uit op het middeleeuwse centrum van de hoofdstad Tallinn. Als ik uit de luchthaven stapte, hoorde ik de spijkerbanden van de taxi's die voorbijreden en bleek de grote, mysterieuze, blauwe vlek niets meer te zijn dan een dichtgevroren meer. Tot mijn verbazing is de toegang tot de zeehaven nog bevroren en kan die slechts met ijsbrekers open gehouden worden. De sneeuw ligt in de straten en dat terwijl in België de zon al flirt met de 20 graden grens. Het blauw van de lucht doet me terugdenken aan mijn duik in het diep zwembad te Ukkel: 33 m diep en geen vis te bekennen! Toch blijf ik zoeken ... op het net.



Als je denkt dat indoorduikgelegenheden (wat een woord!) alleen een Belgische droom is, kijk dan eens binnen bij de volgende site: www.indoordive.nl. We moeten het toegeven, als onze noorderburen iets willen doen, dan zien ze het groots. De site zelf stelt niets voor, maar de twee artistieke interpretaties van het project zeggen meer dan genoeg. Dit is een enorm project dat veel verder gaat dan een diep gat in de grond. Als deze droom ooit werkelijkheid wordt, dan kunnen we hem misschien daar vinden. Het visje Nemo bedoel ik.

beroemd wrak

Wie zoekt, die vindt. Als het dan geen beroemde vis is, dan maar een beroemd wrak. Sommige duikers proberen wrakken te vinden om er daarna in alle rust op te gaan duiken. Omdat dergelijke speurtochten toch al snel heuse projecten worden die veel geld en inspanning vragen, hebben een aantal duikers besloten zich te verenigen. Zo zijn er een aantal organisaties ontstaan die als doel hebben oude wrakken te lokaliseren en te verkennen. Soms uit puur historische motieven, soms eerder vanuit een zucht naar rijkdom in een sfeer van moderne schattenjagers. De URL shipwreck.net/index.html leidt je binnen op de site van Odysseys Marine Exploration, een organisatie die op wrakken jaagt. Als je denkt dat ze met hun database van 3000 wrakken al het overgrote deel van de bestaande wrakken geïnventariseerd hebben, vergeet het dan maar. Volgens UNESCO liggen er zo'n 3.000.000 oude en nieuwe, kleine en grote, bijna vernietigde en intacte wrakken te wachten op ontdekking. Waar wacht je nog op om je volgende clubduik te organiseren?

The Sea Hunters

Als ik in het vliegtuig zit, dan hou ik me uit de zone van verveling en culturele decompressie door het lezen van een boek over - ja -

wel - duiken. Juist voor het binnentreden van de vertrekhal kocht ik me nog een boek van Clive Cussler: 'The Sea Hunters'. Een reeks beklijvende verhalen over scheepsrampen die ik in één trek uitgelezen heb. Je voelt je echt aan boord op het moment van de ramp. Je gaat bij wijze van spreken samen met een stuk geschiedenis ten onder. Elk verhaal met ongelukkig afloop wordt gevolgd door een al even spannend hoofdstuk over de zoektocht en de ontdekking van het wrak. Je blijft qua duiken wel een beetje op je honger zitten, maar dit is met een eenvoudige vliegtuigmaaltijd snel te verhelpen. Natuurlijk moest ik na de landing surfen naar de organisatie van deze auteur: www.numa.net. Een interessante site als je van verhalen over wrakken houdt. Je kan er trouwens, in kleine episodes weliswaar, het volledige boek lezen. Doen!

vinzwemmen

Een tijdje geleden kreeg ik een aantal sites doorgespeeld van de voorzitter van de sportcommissie Jurgen Debaveye. Blijkbaar had ik in een vorige editie van webdiving niet zijn volledige lijst besproken. Dit op zich is niet zo erg, aangezien de beslissing om een site al dan niet in webdiving te vermelden bij mij ligt, maar toeval wil dat ik alleen de sites over onderwaterhockey vermeld had. Daarenboven kon ik geen enkele reden bedenken waarom ik de andere sites niet vermeld had.

www.futurapnea.com



Na uitwisseling van een aantal e-mails heb ik beloofd om mijn vergetelheid recht te zetten. Als je meer wil weten over vinzwemmen op Belgisch niveau surf dan naar www.finswimmer.tk. De URL verradt helemaal geen Belgische site, maar de trouwe lezer van webdiving weet waarom! Ook in Nederland kennen ze iets van deze competitiesport. Proef eens op www.disk.nl/vinzwemmen.

vrijduiken

Na vinzwemmen dat niet zo gekend is als discipline binnen de SCUBA-gemeenschap, stappen we over naar het vrijduiken. Deze discipline beoefenen we af en toe tijdens de zwembadtrainingen, maar sommigen zien hem als een volwaardige sporttak. Als we op het aantal Belgische sites mogen afgaan, dan is dit een populaire bezigheid: www.free-divers.be; www.freediving.be en www.futurapnea.com. Hou je adem in en duik deze sites in. Vergeet niet regelmatig boven te komen om een beetje realiteit te happen.

Britse eiland

Door al die URL's ben ik een beetje mijn draad kwijt. O ja, ik was op zoek naar Nemo. Als hij een vis rond het Britse eiland was, dan wist ik wel een site waarop ik hem kon lokaliseren. De zeer leerrijke site www.marin.ac.uk is een te volgen voorbeeld. Er zouden meer van dergelijke sites moeten bestaan. Klik maar op de vele buttons en vul ook eens een naam in. Een ongelooflijke hoeveelheid aan informatie ligt aan je vinger-toppen. Jammer dat we er Nemo niet op vinden.

Kom je op jouw weg door de virtualiteit van het net iets interessants tegen, graag een mailtje naar:

Patrick.VanHoerlande@advalvas.be
Dank je wel! ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE