

1-3
4-2



Cartoon: Peter Bosteels.

"Iedere duiker is verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal. Ook een jeugdduiker", had Nella gezegd. "Je buddy zal het nazien, maar de duiker moet zelf zorgen dat alles in orde is".

Vandaag moesten ze voor de duik zelf hun duikuitrusting monteren. Hun eigen SCUBA-uitrusting. De andere jeugdduikers hadden nog nooit van dit vreemd woord gehoord, maar Skubba wel. Het leek trouwens heel sterk op zijn naam. Zou er een verband zijn? Fred had het een tijdje geleden opgezocht en het aan hem verteld. Nu legde zijn vriend het woord aan iedereen uit.

Uitrusting monteren. Ze moesten het zelf kunnen. Natuurlijk had Nella het hen al in het zwembad aangeleerd. Ze had het eerst voorgedaan en daarna hadden ze het samen nagedaan. Ook tijdens de eerste duiken hadden ze het samen gedaan, maar nu moesten ze het alleen doen. Het moeilijkste was de fles op het trimvest te krijgen. Het trimvest (ook 'jacket' genoemd) met zijn binnenzijde mooi op de grond leggen. Daarna de fles er goed opleggen. Niet te hoog want anders botst je hoofd straks te-

gen de fles. Maar ook niet te laag, want dan slaat de fles tegen je achterwerk. En dan? Skubba wist het niet meer.

Nella had een trucje, maar hij was het vergeten. 1-2-3-4? Hoe hij het ook probeerde, hij kwam steeds een gleuf te kort in de bevestigingsgesp. Hoe deed ze het nu weer?

Fred had zoals altijd alles netjes genotypeerd. Aan de waterkant blijven staan had zijn voordelen. Het was niet 1-2-3-4, maar 1-3-4-2. Eerst door de eerste gleuf, daarna door de derde, dan de vierde en tenslotte door nummer twee. Aantrekken en hop. Gelukt. Skubba deed het opnieuw. Ja, het lukte hem ook de tweede keer.

De fles zat er stevig op. Nu de ademautomaat nog. Hoe moest hij nu draaien? Links of rechts? Hij probeerde naar de draairichting van de ademautomaat te kijken, maar ook dat lukte hem niet. Fred probeerde te helpen, maar die wist ook niet meer of het

links of rechts was. En kijken en draaien lukte hem ook niet.

Nella zag de twee vrienden knoeien en kwam dichterbij. "Jongens, geen probleem. Veel duikers weten het ook niet. Maar er is een trucje om het te onthouden".

"Welk trucje?"

"Tik, tak, toe".

"Tik, tak, toe?", vroegen ze verbaasd?

"Ja, als je met de wijzers van het uurwerk draait, 'tik-tak', dan draai je de ademautomaat er in, 'toe', legde ze uit.

"Ah zo", zei Skubba en hij probeerde het. Inderdaad, hij kon de ademautomaat er op draaien.

"Nu de slang verbinden en dan zal ik de fles opendraaien", vertelde Nella. "En hoe moet ik aan de kraan draaien om die open te zetten?", vroeg ze.

"Tik-tak-toe", zei Skubba.

"Tegen de wijzer van het uurwerk draaien, dan draait de kraan open en niet toe", vervolgde Fred.

"Juist! Goed gedaan jongens", zei Nella tevreden.

Skubba en Fred waren fier. Ze konden nu zelf een SCUBA-uitrusting monteren. Dat moesten ze straks thuis vertellen. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE