



Cartoon: Peter Bosteels.

## Bescherm de haaien

**Veilig duiken betekent dat je jaarlijks naar de dokter op controle moet, zo had Nella het aan onze vrienden verteld. En dus hadden ze een afspraak gemaakt en waren ze samen op stap.**

**H**et was druk in de straat. Mensen liepen in en uit winkels. Uit zwaarder beladen dan in. Ze zagen aan de winkelramen grappige, maar eigenaardige affiches hangen. In het midden van een blauw blad zwom er een haai, maar die leek niet gevaarlijk. Nee, je kreeg er eerder medelijden mee. De haai had een verband om zijn rugvin en hij weende. De sukkel. Wat was dat?

Even verderop zagen ze twee meisjes zo'n affiche ophangen. "Zullen we het hen vragen?", stelde Fred voor. "OK". Beide jongens versnelden hun stap. Toen

ze aankwamen, draaide één van de meisjes zich juist om.

"Waarom hangen jullie die affiches op?", vroeg Skubba direct.

"Wij hangen die affiches op omdat we de haai willen beschermen", kwam het antwoord vlot.

"Maar haaien zijn toch sterk? Kunnen ze zichzelf niet beschermen?", vroeg Skubba. Hij had haaien altijd als grote en sterke jagers gezien. Zulke grote dieren kunnen toch voor zichzelf zorgen?

"Normaal gezien wel, maar mensen vanen ieder jaar tot 100 miljoen haaien. Sommige worden volledig opgegeten zoals vissen, maar de meeste worden enkel voor

hun vinnen gedood. De vinnen worden afgesneden en de vinloze haai wordt gewoon, levend weer in het water geworpen. De haai sterft dan een vreselijk dood. En dat willen we niet! De vinnen dienen alleen om een soep te dikken en hebben geen smaak".

"Oei, dat is heel erg. Maar waarom willen jullie haaien beschermen? Die eten toch mensen op?", reageerde Skubba verwonderd.

Intussen was ook het tweede meisje in de groep gekomen. "Ja, soms valt een haai een mens aan", zei dat meisje. "Maar nooit om hem op te eten", voegde het eerste meisje er aan toe. "Ieder jaar zijn er slechts een 7-tal mensen die door een haai gedood worden. Dat is weinig vergeleken met 40 mensen die sterven door blikseminslag, of 150 omdat er een kokosnoot op hun hoofd valt. De haai is echt niet zo gevaarlijk als we denken".

Daar moesten de jongens eens over nadenken. Het tweede meisje nam de verdediging van de haaien over: "De haaien zijn belangrijk voor de zee omdat ze de zieke en zwakke dieren opeten. Ze zorgen zo voor gezonde vissen. We willen niet dat haaien uitsterven!".

De meisjes waren zeer overtuigd van hun zaak. Ze wilden nog een beetje langer spreken, maar de jongens hadden hun afspraak met de dokter. Skubba en Fred kregen twee affiches mee, zodat ze die thuis konden ophangen.

Fred zou zeker meer informatie zoeken op het internet.

Skubba dacht al na hoe hij met duiken de haaien zou kunnen beschermen. Plots was hij minder bang van haaien. Hij had nu eerder medelijden met deze dieren die ze moesten beschermen. Zou hij later een echte haai kunnen zien tijdens het duiken? Hopelijk slaagde het haaienproject van de meisjes zodat haaien niet uitgestorven zijn voordat hij ze kan zien. Nee, ze moesten voor altijd blijven zwemmen in de zeeën. Misschien konden ze helpen?

Nadenkend over deze ontmoeting stapten ze naar hun afspraak. ■

**PATRICK VAN HOESERLANDE**

Het haaienproject was een initiatief van de organisatie Sea First Foundation ([www.seafirst.be](http://www.seafirst.be)).