

Duikmateriaal



Cartoon: Peter Bosteels.

Op de dag van de zwembadafspraken waren ze alle twee zwachtig, nee zenuwachtig. Skubba's moeder had hen naar het zwembad gereden. Hun ouders waren blij dat het moment er was want Skubba en Fred waren niet te houden. Leren duiken: wat een avontuur!

Een uur op voorhand stonden Skubba en Fred aan het zwembad voor hun afspraak met Nella. Ze konden niet wachten en waren bang dat ze te laat zouden zijn. Skubba's moeder had hen verteld dat ze veel te vroeg zouden zijn, maar daar hadden ze geen oren naar. Ze wilden in geen geval te laat zijn. Skubba had zijn zwemgerief bij zich, maar Fred niet. Hij had immers besloten om niet te duiken. Toch kwam hij mee om zijn vriend te steunen en alles over duiken te leren. Niets kon hen nu stoppen.

Nella kwam ook vroeger aan en toen ze de twee jongens zag, besliste ze hen niet langer te laten wachten. Ze zag hoe enthousiast ze waren en hen langer op de proef stellen, wilde ze niet. Ze riep hen bij zich en vroeg hen om haar te helpen om het duikmateriaal uit de auto te laden.

Vol enthousiasme droegen ze de koffer het zwembad binnen en zetten die neer in de inkomhal. Nella opende de koffer en haalde een aantal duikspullen boven.

Toen deed ze het deksel terug dicht.

"Goedemiddag, Skubba en Fred. Welkom in onze jeugdduikschool", zei ze.

De twee jongens antwoordden beleefd, maar meer dan een "goedendag" kwam er niet uit hun mond. Ze staarden naar het materiaal in de handen van Nella.

"Kennen jullie iets van duikmateriaal?"

Fred vertelde haar over hun avonturen met de zelfgemaakte duikhelm, de zak om in te duiken, de riem met gewichten, ... Nella was verwonderd over de creativiteit van dit duo. Ze wou er het fijne er van weten, maar dat moest eventjes wachten.

"Jullie kennen al veel over duiken. Hier, in deze kist zit mijn materiaal. Dit is wat wij noemen de ABC-uitrusting". Ze toonde een bril, een snorkel, vinnen en een loodgordel en legde die op de kist.

Met open mond bewonderden Skubba en Fred het materiaal. Wauw! Toen Nella vertelde dat ze het mochten aanraken, behandelden ze het alsof het klompjes goud waren. Terwijl Fred haar vroeg: "Waarom dit, waarom dat", kon Skubba het niet laten om alles aan te doen. Het was een lachwekkend zicht zoals hij daar stond. Al het materiaal was veel te groot en paste dus helemaal niet. Maar Skubba voelde zich een echte duiker.

Nella deed de kist opnieuw open en wat ze er nu uit haalde, daar konden Skubba en Fred alleen maar over dromen ... ■

PATRICK VAN HOESERLANDE