

SKUBBA & FRED

Vanaf deze editie beginnen we met een nieuwe reeks verhaaltjes, in het Jeugdhoekje. Omdat het de eerste keer is dat we 'Scubba & Fred' aan je voorstellen, krijgen jullie twee verhaaltjes.

De geboorte van Skubba

Zie hem daar staan. Een magere krullenbol van 10 jaar. Met een ongewone naam. Waarom zijn papa en mama hem deze naam gegeven hadden? Toen hij het hen vroeg, antwoordden ze: "Skubba komt van een woord uit een vreemde taal, Engels genoemd. Het is ingewikkeld, maar het heeft iets met water te maken". Niet verwonderlijk dat ze hem deze naam gegeven hadden: al van zijn geboorte zocht hij water op. Zijn mama koos de naam omdat hij onder het sterrenbeeld Waterman geboren was. Ze kon hem niet uitleggen waar het beeld zich bevond. "Hoe kan ik onder een beeld geboren zijn als je niet weet waar het staat?", vroeg Skubba. Zijn mama wist er geen antwoord op.

Bij zijn eerste badje viel hij uit de handen van de verpleegster, pardoes het water in. Haar kreten en de gil van papa waren niet van vreugde. Hij begreep nog steeds niet waarom ze hem zo snel uit het water haalden.

Vroeger hadden ze thuis een aquarium in de woonkamer. Papa had die met vis en al verkocht. Hij moest. Mama had Skubba op een zaterdagmiddag tussen de vissen en plantjes ontdekt. Weer begreep hij niet waarom ze zo gilde toen ze hem vond. Hij vroeg zich af waarom grote mensen bang van water waren? Water was voor hem als een vriendje. Terwijl klasgenootjes in een plas water sprongen, dook hij er in. Plat op zijn buik. Als het regende, trok Skubba geen vies gezicht, maar liep hij fluitend naar school. Hoe natter, hoe liever.

Zijn mama probeerde jaren om hem een regenjas aan te doen. Finaal had ze het opgegeven. Hij droeg de jas toch niet.

De eerste keer dat het gezin Skubba naar een zwembad ging, kreeg zijn papa de kans

niet hem een zwembroek aan te doen. Hellemal naakt spurtte hij naar het zwembad en dook het diepe in. Hij begreep niet waarom papa en een andere man hem achterna sprongen en uit het water haalden. Zijn geween was niet omdat hij in het water gevallen was, maar omdat ze hem er uit gehaald hadden.

Zwemmen had hij nooit geleerd. Nog voor de zwemjuf Skubba uitgelegd had hoe je 'plooiën-open-dicht' moest doen, had hij al de overkant van het zwembad bereikt. Onder water! Zijn mama kreeg onmiddellijk haar geld terug.

Zie hem daar staan...



De ontmoeting met Fred

Op een mooie zomerdag aan de waterkant. Zoals steeds probeerde Skubba te duiken op zoek naar vis en plant. Jammer genoeg

zag hij alles een beetje troebel. Wat hij ook met zijn ogen deed, hij kon niet goed zien.

"Opa, waarom draag je een bril?", vroeg hij toen zijn opa op bezoek kwam. "Om beter te zien, Skubba", had opa geantwoord. "Mag ik ook een bril?". "Waarom?". "Omdat ik ook beter wil zien".

De oude man had vriendelijk gelachen. Een week later zag Skubba zijn opa terug. Hij had een oude bril voor hem bij. Om beter te zien.

Wat opa niet wist, was dat Skubba ermee wou duiken.

Vandaag had hij de oude bril meegenomen en met een elastiek op zijn hoofd gebonden.

De bril bleef wel zitten, maar beter kon hij er niet door zien. "Wat ben je daar aan het doen?", hoorde hij achter zich. Aan de kant zag hij een sportieve leeftijdsgenoot met een wijze uitdrukking op zijn gezicht. "Ik probeer beter te zien onder water". "En lukt het?". "Nee, het blijft troebel". "Dan hebben we een probleem!". De andere jongen vervolgde: "O ja, ik heet Fred. Wie ben jij?".

"Mijn naam is Skubba. Waarom stel je die vraag?". "Ik heb je al een tijdje in het oog en ik vroeg me af wat je daar allemaal probeerde. Wat is je probleem?".

"Als ik onder water ben, zie ik niet zo goed. Mijn opa ziet beter met zijn bril op, dus ik probeerde het uit onder water. Maar het helpt niet echt. Kan jij me misschien helpen?". "Ik denk het wel". En Fred vertrok.

Wat een rare kwast, dacht Skubba juist voor hij zijn hoofd terug onder water stak. Misschien moest hij scheel kijken onder water? ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE
CARTOONS: PETER BOSTEELS