

'High fives' met 'Scuba Santa' in het 'Virginia Aquarium' in 'Virginia Beach', zaterdagochtend 8 december 2018. De kerstman zwaaide en poseerde voor foto's met kinderen terwijl hij in de Rode Zee tunnel rondzwom samen met roggen en een haai.

Foto: Bill Tieman - The Virginia n-Pilot.

DE AQUA-KERSTMAN

Vorig jaar mocht ons redactielid Patrick Van Hoerlande (Hoesy), terwijl hij voor zijn werk in Amerika zat, als Kerstman in het 'Virginia Aquarium' rondzwemmen. De bezoekers kinderen waren er dol op. We brengen hier zijn verhaal.



Waarschijnlijk ken je het verschijnsel van op de tv of in de cinema: de Amerikaanse gekte in de periode voor kerst. Tussen de burens ontstaan competitities, waarbij huizen versierd worden met miljoenen lichtjes die dansen op de muziek die uit je autoradio klinkt. Er worden massa's kerstfilms, oude en nieuwe, op het tv-kijkend publiek en de bioscoopgangers losgelaten, maar één figuur loopt echter met de meeste belangstelling weg; zonder hem geen kerstsfeer: de Kerstman.

Je vindt deze oude man en zijn helpers echt overal. Klassiek zit deze verre neef van onze Sinterklaas op zijn troon in een 'shopping mall' (winkelcentrum). Kinderen, en niet alleen de kleinsten, schuiven met hun ouders aan om even op zijn schoot te mogen zitten en hun verlanglijstje voor cadeautjes onder de kerstboom te overhandigen. De goede man blijft zelfs na het honderdste 'dit zou ik graag willen' kalm en vriendelijk. Even traditioneel is de Kerstman met bel van het Leger des Heils, die winkelend Amerika aanspoort tot een kleine, geldelijke donatie voor

de armsten onder de bevolking. Daarnaast zie je de man in zijn dik, rood pak op publiciteitsborden, in promotieblaadjes en op allerlei kerstspullen.

Er zijn ook minder voor de hand liggende plaatsen waar je hem kan tegenkomen. Als bezoeker van een aquarium verwacht je niet direct een onderwaterkerstman te ontmoeten. Kinderen weten wel beter, want jaren training heeft hen geleerd dat deze goede man overal kan verschijnen. Hij weet immers alles en dus moet hij ook overal aanwezig zijn.

Bijna ieder aquarium in de Verenigde Staten krijgt het bezoek van een duikende kerstman. Dit is niet de man zelf, want hij duikt veel liever in koud water onder het ijs. Nee, het zijn de duikers die normaal voor het onderhoud van de aquaria zorgen. Ze trekken in die periode met plezier het speciaal gemaakte rood neopreen pak aan. Met baard en muts duiken ze naar de bodem om vriendelijk te zwaaien naar klein en groot die voorbijkomen.

Als duiker is het een zeer leuke en gewaardeerde activiteit, zeker omdat sommige kinderen zeer verrast reageren. Ze kunnen dan wel niet op de schoot komen zitten, maar een vuistje maken of een 'high five' geven is even plezierig. Het dikke plexiglas vormt daarbij geen hindernis. De kinderlijke verwondering dat de Kerstman onder water kan, verdwijnt heel snel. Niet omdat ze onze duikuitrusting zien, maar gewoon omdat ze geloven dat de poolbewoner alles kan.

En ja, ik kijk uit naar de volgende Kerst hier in het land aan de andere kant van de plas. De kerstsfeer mag ietsje over de top zijn, ik weet dat ik terug het rood duikpak mag aantrekken en weer een glimlach op kindergezichten kan toveren. Die momenten weten de ouders te waarderen en leveren mooie plaatjes op. Voor mij is het één van de weinige duiken waarbij je als duiker direct een positieve impact op anderen hebt. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE