

# NELOS-Jeugdduikdag 2009

Als je de laatste zondag van september je hoofd buiten stak en het mooie weer je inspireerde om naar de Put van Ekeren te gaan om een frisse duik te nemen, dan stond er een mooie verrassing op je te wachten.

Op dezelfde dag hadden een 100-tal jeugdduikers immers besloten om op dezelfde plaats te gaan duiken. Niet zomaar duiken. Nee, de hoogmis van het jeugdduiken vond er plaats: meer bepaald de NELOS-Jeugdduikdag.

Iedere mogelijke parkeerplaats was bezet. Diegenen die laat toekwamen moesten hun auto zeer ver plaatsen. Het gonsde van enthousiasme en iedereen keek uit naar wat die dag op het programma stond, het resultaat van de samenwerking van de Antwerpse Jeugdduikscholen (AJD, Amphora, Aronnax en Brabo).

Er werd gedoken op vier verspreide plaatsen om vanaf de kant te duiken, die aan iedereen de mogelijkheid bood om te duiken volgens zijn eigen kunnen en willen. De drukte op de instapplaatsen was groot, maar iedereen wachtte geduldig zijn beurt af. Immers met een stralende zon kon je genieten van deze uitzonderlijke duikdag.

Naast de gewone kantduiken was er ook de mogelijkheid om je te specialiseren in het duiken vanaf een boot. Uitzonderlijk lagen er twee rubberboten klaar om duikploegen naar de overkant te brengen. Omdat het verboden is om op de put met gemotoriseerde boten te varen moest alles op brute mankracht gebeuren. Maar met de medewerking van iedereen aan boord verliep dit vlot.

Door dit aanbod konden de bijna honderd jeugdduikers met hun begeleiders over de volledige, toegelaten zone verspreid worden. Daardoor was het uitzonderlijk dat je een andere ploeg tegenkwam.

Ondanks het groot aantal duikploegen dat



*'Sport en spel', 'bootduiken' en nog veel maar activiteiten stonden op het programma.*

in zeer korte tijd te water gingen, bleef het water uitzonderlijk helder. De gevreesde stofwolken bleven om een nog ongekennde reden uit. Of was het niveau van de jeugd zo veel beter, dan de wekelijkse zondagduikers? In ieder geval was het zicht tijdens de laatste duik van de namiddag bijna even goed als tijdens de eerste in de voormiddag.

Natuurlijk waren er ook droge activiteiten waaraan ook niet-jeugdduikers konden deelnemen. Nu ja, droog was het sport en spel niet echt. Een estafette voor een ploeg van vier nabij het water kan moeilijk droog blijven. Ook de EHBO-tent viel in de smaak. Hier leerde je wat je moet doen na een ongeval. Altijd handig aan de waterkant, maar ook daarbuiten. Op een andere

plaats kon je kennis maken met de soorten onderwaterdieren en -planten. Door kennis leer je de natuur eerbiedigen. Voor de handige, en niet zo handige Harry's was er een knutselhoekje. En de onbevreesden konden mee op heksentocht. Zijn er heksen rond de Put? Wat niet weet, dat niet deert.

In de late namiddag konden de duikschoolleiders en alle deelnemers aan de Jeugdduikdag editie 2009 in een lekker zonnetje nagenieten van deze succesvolle dag. Hoewel, er werden al plannen voor volgend jaar gesmeed. Wij zullen er in ieder geval bij zijn.

■  
TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE & PETER GRADE

Veiligheid aan de kant.



Peter Grade geeft de briefing.



Klaar voor een bootduik.

De knutselhoek.

## Reacties van de jeugdige duikertjes

Ik vond het een leuke dag, schitterend weer, maar wel lang aanschuiven aan de boot. De activiteiten na de duik waren super grappig, de pannenkoeken waren geslaagd. Met andere woorden: super geslaagde dag. ■

**TEKST: MATHIEU ADRIAENSEN**

De laatste zondag van september was het weer zover: de Jeugdduikdag.

Bijna iedereen was weer op post! Je kon kiezen tussen een kantduik of een boot-

duik. De boot was zonder motor, want met motor mocht niet in de Put van Ekeren (Muisbroek). Na de briefing van de Peter werd er al gauw gedoken. Als je gedoken had, kreeg je een sticker als herinnering. Er waren verschillende activiteiten, bijv. EHBO, een heksenwandeling, biologie, ... en er was ook een soort parcours dat je in groepjes van vier moest doen. Dan moest je 2 tegen 2 strijden om de overwinning. Iedereen (de winnaars en de verliezers) kregen daarna een bonnetje voor een gratis drankje. Toen de dag ten einde liep ging iedereen tevreden naar huis terug. ■

**TEKST: LORAN DEBO**



Foto: Roland Wantens.

Ginette De Smedt, voorzitter van de Subcommissie Jeugdruiken, werd door John Remue, voorzitter van het Duikonderricht, in de bloemetjes gezet tijdens de Collegevergadering van 11 oktober 2009 omdat het ondertussen 10 jaar geleden is dat ze het Jeugdruiken opstartte binnen NELOS. ■