

Als muziek in de oren



We weten allemaal dat muziek de zeden verzacht. Zoek in de rekken naar relax muziek en je stoot al snel op enkele op de zee geïnspireerde cd's. De rust van het geluid onder water is ons – duikers – bekend als we er even de hoge pitch van de over ons hoofd razende speedboot uitfilteren. Rustig aan een duik beginnen is altijd een goede zaak en dus denk ik dat een aantal onder ons zeker een favoriete song hebben om zich mentaal voor te bereiden.

Met de vraag naar de muziekkeuze van duikers, dook ik in het internet. Op zoek naar zoiets als de 'Top aller tijden', zoals je die bij een naderend jaareinde op de radiostations hoort. Ben je geïnteresseerd in muziek die een verband houdt met duiken, zoek dat verband dan niet te ver. Je kan al een lijst vinden op www.scubadiving.com/keywords/marine-conservation/best-dive-music-playlist-your-next-scuba-adventure (of de verkorte URL <http://bit.ly/divemusic>). De lijst valt een beetje tegen, want een aantal actuele liedjes die naar duiken verwijzen, staat niet op de lijst.

Let maar eens op de tekst! Wil je eerder inspiratie zoeken om kalm en rustig aan een duik te beginnen of af te ronden, dan zal je zelf een lijst moeten opstellen. In ieder geval vond ik geen dergelijke lijst. Misschien een idee om de NELOS-leden te vragen naar hun persoonlijke muziekvoorkeur en een duikershitlijst op te stellen? Een onderzoeksonderwerp voor een instructeursthesis?

Waarschijnlijk zijn er een aantal duikers die een oplossing gevonden hebben om muziek onder water te beluisteren. Lange decotrappen afwerken op de tonen van je favoriete zanger of groep moet toch al de realiteit voor een aantal (technische) duikers zijn. Het is niet dat een onderwaterspeler niet bestaat. Mits een beetje zoeken vind je discussiefora waarin duikers aangeven wat ze tijdens decompressietrappen allemaal doen om zich bezig te houden. Je kan het zo gek niet bedenken of een duiker doet het: krant lezen, kaart spelen, sudoku's oplossen, ... en natuurlijk muziek beluisteren. Sommigen gebruiken waterdichte mp3-spelers voor zwemmers. Die dingen zijn niet zo duur, maar werken natuurlijk alleen als je een vaste decoplaats hebt. Heb je die niet en moet je dus de mp3-speler naar je bodemdiepte meenemen, dan moet het ding tegen die diepte bestand zijn. Dan kan je bijvoorbeeld een onderwaterbehuizing voor je iPod aanschaffen zoals die op www.techhive.com/article/158150/article.html aangeboden wordt.

En ben je de trotse bezitter van een iPhone, dan kan je van je volgende duik een gans andere belevenis maken. Een Amerikaanse firma tovert je telefoon om in een multimedia gadget voor onder water. Muziek? Geen probleem. OW-navigatie? Check. Decocomputer? Yep. Een sms-je naar je buddy? OK. De transformatie is te bewonderen op <http://scubacapsule.com>. Jammer dat de pakjesperiode al voorbij is.



Alles wordt eenvoudiger als je droog duikt. Met droog bedoel ik een decompressiekamer: youtube.com/watch?v=f4DovskeLLY. De atmosferische achterblijvers kunnen een idee krijgen van hoe we ons tijdens een decotrap voelen. Ze moeten daarvoor alleen maar surfen naar www.youtube.com/watch?v=i3T0Dcg0qsk en genieten. Ik vind de 'echte stuff' veel beter, maar dan moet je wel nat worden.

Surfend op de natte geluidsgolven ga ik op zoek naar nieuwe internetschatten. Ik ben zeker niet alleen in die virtuele wereld, een blik op de sociale media zegt genoeg. Graag breng ik jullie favoriete duiksites, dus aarzel niet om die door te sturen. Misschien moet ik ook een soort van hitlijst maken? Meest bezochte websites tijdens decostops. Of is dit verre toekomstmuziek? patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE

