

Watercactus

Met een vader als duiker is het niet verwonderlijk dat je kinderen jeugddivers zijn, maar dat dit proces van spiegeling zo vroeg begint, verwondert me toch. Na de verbouwingen lieten we onze jongste spruit zijn wensen voor zijn nieuwe kamer uitdrukken. Zijn muren moesten 'Cars'-rood zijn met een dolfijn, een duiker en een watercactus als tekening. Ondanks mijn kennis van de onderwaterfauna en -flora en de 104 hits op het internet weet ik nog steeds niet welk dier of plant hij hiermee bedoelde. Zou het een egelvis, een zee-egel, of iets dergelijks zijn?

Op het internet komen we ook soms dingen tegen waarvan we niet echt weten wat we ervan moeten denken. Zo zie je een groep duikers stunten op www.monkey-diving.com. Hun manier van duiken gaat voorbij aan wat we als gewone sportduiker durven doen. Met luchtfles, ontspanner en onderwaterscooter, stunt deze groep in ondiep water er op los. Je hebt er zelfs verschillende technieken en disciplines in. De vraag of het veilig is, laten we eventjes links liggen, maar je ziet zo wat de mogelijkheden zijn indien duiker en scooter geheel worden. Opgepast: dit is geen erkende tak van het sportduiken.



Jaren geleden, toen ik begon met het schrijven van deze vaste rubriek, botste ik op een website met een beetje uitleg over kajakduiken. Het internet bleek toen slechts één site over deze discipline van het duiken te bevatten. Hoewel het idee best wel beloftevol was, deed ik het af als een ééndagsvlieg. Trouwens waar in België kan je met een kajak en duikuitrusting erop gaan duiken? Onterecht, want als je nu 'kayak diving' in een zoekrobot intikt, krijg je een kleine 200.000 hits aangeboden. Er is zelfs een pagina erover op Wikipedia, wat zo veel als een officiële erkenning door de internetwereld betekent. De idee is dus groter geworden. Wil je meer over deze milieuvriendelijke manier van duiken weten dan kan ik je een aantal sites aanraden. www.scubadiving.com/article/Kayak_Diving bevat een goede uitleg over wat kajakdui-

ken is en hoe je het moet doen. www.kayakdiving.com en <http://kayakdiver.com> zijn sites als je meer details wil kennen of als je er echt door geïnteresseerd bent. Waarschijnlijk is het geen goed idee om te gaan kajakduiken (trouwens dit is geen erkende Nederlandse term) op de Noordzee, maar duikuitstapjes aan de Spaanse kust zie ik wel als mogelijkheid.

Van scooterduiken over kajakduiken komen we aan bij wetenschappelijk duiken. Ja, deze tak bestaat. Het is echter niet verwonderlijk dat je van het bestaan ervan niet op de hoogte bent, want in België is het moeilijk te vinden. In de USA daarentegen kan je deze duikdiscipline aan de universiteit volgen. Zie maar naar onder andere www.research.usf.edu/diving/diving.htm en <http://pe.berkeley.edu/scubadiving>. Dat wetenschappelijk duiken een echte tak van het duiken is, bewijst dat zelfs het bekende Smithsonian Instituut er zich over ontfermt: www.si.edu/dive/default.htm. En in Europa? Daarover kan je meer lezen op <http://scientific-diving.eu>. Jammer genoeg staat België niet op hun kaart. Zouden wetenschappelijke duikers dan in Vlaanderen een zeldzaam ras zijn? Of moet deze discipline hier echt nog uit de grond gestampt worden? (In Franstalig België, bij LIFRAS, hebben ze er wel).

Al een tijdje kan je de elektronische versie van de Hippocampus lezen op <http://wiki.nelos.be/index.php/Hippo-archief>, maar het duikblad 'Chercheurs d'eau' gaat verder. Dit Frans tijdschrift is alleen gratis te downloaden via het net. Je kan je er niet op abonneren en het in je brievenbus gestopt krijgen. Nee, alleen via het net. Als je dan denkt dat het een minderwaardig blad is, dan zal je na je bezoek op www.chercheursdeau.com je mening



moeten herzien. Het blad ziet er zeer professioneel uit en het bevat zelfs publiciteit! Dit redactieteam bewijst dat een puur elektronisch blad er goed kan uitzien en kan overleven tussen zijn gedrukte broers en zusters. Alvast een abonnement dat je in het oog moet houden.

Zoals je weet, vind ik portalen op het internet een goede zaak. Deze webpagina's zijn in feite iemands favorieten beschikbaar voor de rest van de surfende wereld. Het vereenvoudigt een stuk je zoekwerk, want zelfs de combinatie van een aantal trefwoorden verplicht je tot het bekijken van tientallen sites. www.duiken.eigenstart.nl is vooral nuttig als je op reis gaat en je wilt weten of er op de plaats van bestemming duikcentra zijn. Sla de URL alvast op want over een paar maanden zal je hem waarschijnlijk kunnen gebruiken.

Een filmpje dat ik jullie als lezers van de Hippocampus zeker niet wil en kan onthouden, is te vinden op www.youtube.com/watch?v=bhe7KPUxrrs. Een zeer mooie montage van een koppel zeepaardjes in de Oosterschelde. De zachte stem van de commentator en de achtergrondmuziek maken het filmpje compleet. Indien je zin om in de Oosterschelde te gaan duiken langzaam aan het wegebben is, dan is dit het geschikte medicijn!

Onlangs heb ik gelezen dat de voorbije 200 jaar de haaienpopulatie in de Middellandse Zee drastisch gedaald is. Sommige soorten zijn met 99 procent afgenomen en zijn met uitsterven bedreigd. De visserij zou als voornaamste schuldige van deze evolutie aangeduid worden. Zou de watercactus misschien ook op de lijst van bedreigde diersoorten staan? Voor reacties en suggesties mag je steeds e-mailen naar patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE