



# Eerst heden, dan verleden

Een tijdje geleden kreeg ik van een internetduiker een verwijzing naar zijn nieuwe website. In zijn mail prees hij als enthousiaste webmaster zijn eigen site aan. Jammer genoeg ontving ik een paar weken later een tweede mailtje met het nieuws dat hij zich verplicht zag zijn website van het net te halen. Hij kreeg immers problemen met de publicatie van enkele foto's en teksten. Na protest van enkele auteurs en fotografen wou hij alles legaal doen verlopen. Zonder uitdrukkelijke toestemming kon hij de copyright teksten en foto's niet plaatsen. Teksten herschrijven was mogelijk, maar zonder foto's was het een kale site. Er bleef hem geen andere optie meer dan het verwijderen van de site. Les? Alvorens een site op het www te plaatsen, vraag toestemming voor publicatie aan de eigenaars van foto's en tekst. Gelukkig waarschuwde hij mij voordat de Hippocampus van de pers rolde, zodat ik tijdig de bespreking kon tegen houden.



**D**uiken in vervuild water is iets voor betaalde, professionele duikers. Als sportduiker verkiezen we gezond en helder water. Het is echter moeilijk te zien of water wel of niet van goede kwaliteit is. We kunnen dus best beroep doen op gespecialiseerde diensten. Indien je voor het duiken meer wil weten over de kwaliteit van het (zwem)water dan kan je je licht opsteken op [www.waterland.net](http://www.waterland.net) (NL) of [www.vmm.be](http://www.vmm.be) (B). Misschien een tip voor een duikweekend zonder vuiltje aan de lucht.

## geschiedenis

Tijdens mijn opzoekingen voor het schrijven van het artikel over de geschiedenis van het duiken (zie deze Hippocampus), ben ik op een aantal interessante sites gestoten. Daar ik de inhoud van deze site niet onmiddellijk in het bewuste artikel verwerkt heb, staan ze niet als bron vermeld. Toch wil ik je deze URL's niet ontzeggen en daarom bespreek ik ze in deze webdiving. De eerste URL verwijst naar de grondlegger van het SCUBA-

duiken: Jacques Yves Cousteau. Indien je niet weet waarom Cousteau deze titel verdient, dan moet je het artikel maar (her)lezen. Op de homepage kun je kiezen tussen het Engels of het Frans als begeleidingstaal. De site ademt letterlijk en figuurlijk het gedachtegoed van de avonturier uit. Je herbeleeft er zijn eerste, betekenisvolle stappen in de duikwereld. Tevens ontdek je er een aantal historisch waardevolle videofragmenten, foto's, enz. Als herdenking van een boegbeeld of louter uit interesse de moeite waard om te bezoeken en terug te komen: [www.cousteau.org](http://www.cousteau.org).

En we gaan verder de historische toer op! Een aantal verenigingen proberen de geschiedenis van het duiken te bewaren door o.a. het verzamelen van oude voorwerpen. Afbeeldingen van oude duikklokken, foto's van de eerste SCUBA-uitrustingen, ... allemaal te vinden op hun sites. Tevens kun je grasduinen in allerlei archieven en prijzen ze artikels en boeken aan. Heb je interesse voor de geschiedenis van het duiken dan kun je misschien overwegen om lid van een dergelijke vereniging te worden. Bestaat er ook zoiets in België? Zelfs als geschiedenis niet je sterkste vak was, is het leuk om te kijken hoe ze vroeger probeerden de onderwaterwereld binnen te treden. Deze sites illustreren wat je in het artikel kunt lezen: [www.thehds.com](http://www.thehds.com), [www.hds.org](http://www.hds.org) en [www.divinghistory.com](http://www.divinghistory.com).

## foto's

Als je echter niets moet weten van het verleden en liever in het heden vertoeft, dan kan je misschien als 'afkicker' voor je duik-

vakantie foto's op een site gaan plaatsen. Een oude bekende van me heeft massa's foto's van zijn duikreis op het net losgelaten. Als site stelt het niet veel voor, maar van de foto's komt het water me in de mond: [users.pandora.be/maesmarc/Sharm](http://users.pandora.be/maesmarc/Sharm).

Wil je een meer professionele site met foto's gaan bekijken op, dan raad ik je [www.marlin.ac.uk](http://www.marlin.ac.uk) aan. Een fantastische, uitgebreide fototheek van het mariene leven rond het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ongelooflijk mooie foto's van alle speciën die je rond de eilanden vindt. De site bevat ook een gedeelte dat gewijd is aan het leren over het onderwaterleven. Zeer educatief, uit puur tijdverdrijf of als voorbereiding op een examen. Dagen plezier gegarandeerd!

Genoeg over het verleden, het heden en de toekomst geschreven. Het is genoeg voor deze editie, op naar de volgende. Als ik de kladblaadjes en de sites die nog in mijn portfolio zitten eens bekijk, beloven het drukke, maar interessante dagen te worden. Reële of virtuele webmasters van duiksites, gebruik al jullie energie en dump jullie fantasie op het net. Ik bekijk het resultaat met de volgende golf:

Patrick.VanHoerlande@advalvas.be.  
Tot duiks! ■

**TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE**

[www.cousteau.org](http://www.cousteau.org)



[www.marlin.ac.uk](http://www.marlin.ac.uk)

