

Van een 2pk-tje naar een Ferrari ...

Al vanaf mijn eerste ontmoeting met de computer ging het fout. Om een of andere reden ben ik een lopende generator van statische electriciteit en geef ik - met alle kwalijke gevolgen vandien - via het klavier signalen door. Als het gewone gebruik van een PC al problemen oplevert, beeld je dan maar eens in wat er gebeurt als ik nieuwe hardware durf toe te voegen. Opgeblazen motherboards, doorgebrande modems, ... zijn geen onbekenden bij me thuis. Mijn laatste interventie resulteerde in een onbruikbaar geworden interne modem en verplichtte mij naar een nieuwe uit te kijken. Op aanraden van de andere redactieleden heb ik me er één van het type ADSL aangeschaft. Dank zij deze aankoop heb ik eindelijk de ware betekenis van het woord 'informatiesnelweg' ontdekt. Diegenen die hun digitale data nog via een koperen draad binnenhalen zijn gewaarschuwd: bij mij gaat alles veel sneller ... als mijn PC niet crasht!

Over snelheid gesproken: als ik op de Noordzee ga duiken, dan sukkel ik met de snelheid van een schildpad van de ene golf naar de andere. De uitstap heeft meer van een 'alleen op de zee' dan van een 'rush naar de duikplaats'.

Voor romantische zielen heeft dit waarschijnlijk een zweem van 'Columbus achterna', maar de moderne Westerling wil op een snelle manier de duikplaats bereiken. Ik kan natuurlijk genieten van een dagje op zee, maar als mijn duiktrusting klaar ligt, dan voel ik een bijna onweerstaanbare drang om mijn hoofd in het sop te steken. Een tuffende dieselmotor wordt mij dan al snel te veel. Eén van de snellere alternatieven wordt aangeboden op de URL www.noordzeeduiken.be. Een simpele, maar mooie site die een goede beschrijving geeft van de aangeboden diensten. Ook de beperkte fotogalerij is best te smaken.

Kurt Amsler

Echt wegdromen aan de hand van prachtige foto's doe je beter op een andere site. Een voorbeeld hiervan is de site van de onderwaterfotograaf Kurt Amsler. Na het intikken van de URL wordt je onmiddellijk begroet door een mooie fotocompositie vol hyperlinks. Op het hoofdmenu vind je naast een oproep ter bescherming van waterschildpadden (een oproep die ik best kan steunen) tal van kleurrijke onderwaterplaatjes. Sommige ervan zijn uiterst origineel, althans zo lijkt het voor een 'gewone' duiker zonder artistieke aanleg. Als je denkt alle foto's op de site gezien te



hebben, moet je toch eens zijn 'stockpile' bezoeken. 1000 digitale foto's, waarvan de meeste een lust voor het oog zijn. Echt de moeite om eens halt te houden als je denkt dat je alle schoonheid onder (en boven) water tegengekomen bent. Oh ja, de URL is: www.photosub.com.

Frans taalgevoel

Ben je eerder begiftigd met een Frans taalgevoel en voel je je aangetrokken tot de rationele kant van het duiken, dan raad ik je de site www.sb-roscoff.fr aan, met heel wat gegevens over o.a. plankton, het getij, hoe monsters te verzamelen, enz. Alhoewel dit alles in de taal van Voltaire uitgelegd wordt (je kunt ook een mager uitgevallen Engelstalige versie krijgen), zul je er als zelf verklaarde (?) mariene bioloog wel je gading vinden. Alle anderen kunnen terecht op een aantal pagina's vulgariserende biologielessen. Als je dacht iets van het onderwaterleven te kennen, dan zal deze URL zeer geestesverruimend werken.



niet recreatieve duikers

Dat er over het duiken zelf ook nog veel te leren valt, kun je ontdekken via de URL www.divenet.com. Alle niet recreatieve duikers, dus de technische, militaire, commerciële, wetenschappelijke, ... duikers zullen het misschien al tussen hun favorieten geplaatst hebben. Het is een simpele site die de nadruk legt op informatie zonder meer. Een aankomende webmaster zal er zeker geen inspiratie vinden. De aangeboden informatie beperkt zich echter tot de domeinen van de rebreather en het full-face masker. Dit heeft mij de indruk dat de site nog niet tot volle maturiteit gekomen is. De toekomst zal het uitwijzen.

eeuwig leven op een rif

Ben je ook één van die duikers die droomt over een wekenlang verblijf op het Groot Barriererif? Krijg je niet genoeg van de pracht en de praal van een koraalrif? Kom je tot rust in deze bron van leven? En zou je er eeuwig willen blijven? Wel, deze laatste wens kan in vervulling gaan. Niet alleen mag je je eeuwig leven op een rif verblijven, je helpt het ook. Naast geld is je instemming tot crematie een voorwaarde. Is dit echt iets voor jou, surf dan in levende lijve naar www.eternalreefs.com, bestel een bouwsteen (of moet ik hier eerder over grafsteen spreken) met urne en help zo de koraalriffen in stand te houden.

Als ik buiten kijk is er geen pracht en praal meer te ontdekken. Alles is verhuld onder een deken van duisternis. Misschien een nachtduikje? Of eerder tot een tijdelijke rust komen? Tot e-mails:

Patrick.VanHoesterlande@advalvas.be ■