

Jeugdduiken

(augustus 2011)

Bij het verschijnen van deze editie loopt het openwaterseizoen van de jeugdduikers op zijn einde. Als het water warm genoeg blijft en we krijgen nog een paar mooie najaarszomerdagen dan hebben we nog enkele duiken voor de boeg alvorens we alles winterklaar maken.

Ondanks de vervelende bui van de weergoden in juli, we moesten zelfs een paar duiken afgelasten, hebben we toch een aantal fantastische duiken achter de rug. Iedereen kreeg de kans op op zijn eigen ritme het volgend Dolfijntje te halen. Onze brevetuitreiking in november zal dus een drukke dag worden.

Een hele mooie was onze duikdag eind juli aan de Oesterdam. Het weer zag er 's morgens niet goed uit, maar ze hadden mooi voorspeld en dus moest het mooi worden. We hadden al genoeg slecht dagen gehad. En inderdaad, in de namiddag kwamen de opklaringen en werd het warmer. De eerste duik verliep onder een wolkendek, maar onder water was er genoeg leven te zien. We moesten een beetje klauteren op de rotsen, want het was laag water, maar de duik maakte veel goed.

Na de duik werden we getrakteerd op hamburgers, hot dogs, drank, enz. Zoiets gaat er bij de jeugd en het kader dat zich jeugdig voelt, altijd in. Na een zonnige opwarming waren we, althans de meesten onder ons, terug klaar voor een tweede onderwaterverkenning. Deze keer met warmer weer en minder rotsbeklimming (hoog water!). En opnieuw was er vanalles te zien. De debriefing draaide dan ook uit op een grote, kleurrijke lijst van gespotte zeedieren: anemonen, sepia, zeebaars, harder, kreeft, krab, schar, heremietkreeft, zeester, enz. Meestal in het meervoud. We besloten de dag met een applaus voor iedereen die deze duikdag mogelijk maakte!

Maar ook in de put van Ekeren hebben we van mooie duiken genoten. Een memorabele duik was die waarbij er boven de put een onweer losbarstte. We hadden de letterlijke en spreekwoordelijke wolk zien hangen, zodat we afgesproken hadden dat we onder water zouden blijven mocht het schouwspel beginnen. Onder water zijn we immers tegen blikseminslag beschermd! En het was een spektakel! Flitslichten en veel, zeer veel vis. Genieten! De ouders hadden jammer genoeg minder genoten want zij stonden bloot aan de onzure weerelementen te wachten op onze terugkeer. Sorry.

In het begin hebben we een aantal politiecontroles gehad, want officieel mag je aan de 'CVD of de trap' van de put van Ekeren, plaats gekend bij de duikers, niet staan. Na een beetje aandringen bij het districtbestuur bleek het een storm in een glas water. Als duikers mogen we er wel parkeren mits we rekening houden met onze mindervalide duikvrienden en de gebruikers van de volkstuintjes. Maar dat spreekt voor zich.

Onze groep zal ook volgende jaar nieuw bloed krijgen. Immers er zijn nu al een heleboel kandidaat-duikertjes geïnteresseerd en de maand september, traditioneel de maand met de meeste aanvragen, moet nog beginnen. Natuurlijk hebben kinderen van leden voorrang, maar wees er wel snel bij!

Aangezien een aantal van onze huidige jeugdduikers 14 jaar worden en zich nog te jong voelen om met de volwassenen te trainen, gaan we deze groep nog verder begeleiden naar hun 1^{ste} en 2^{de} ster. Het belooft dus opnieuw een spannend en interessant jaar te worden.

We kijken al uit naar het begin van een nieuw duikseizoen ...