



Mijn Kosovo dagboek (de laatste week)

Maan 28 Sep 09

Gisteren mijn laatste duik, met Ciaran en dit op de Nelos Jeugdduikdag. Daarna mijn materieel gespoeld en te drogen gehangen. Waarna ik het voor maanden zal weghangen. Gedaan met de onderwaterrust.

Na de duik even bij de schoonouders binnen gewipt. Een moeilijk discussie gevoerd over subordinatiebetrekkingen. Veel mensen denken dat de graad vertelt wie wie beveelt. De werkelijkheid is echter ietsje complexer omdat er ook zoiets als 'functionele overste' bestaat. Een voorbeeld? De boordcommandant van een vliegtuig is steeds de baas voor wat het vliegen betreft. Zelfs als hij maar kapitein is en er een generaal als passagier mee vliegt, blijft de boordcommandant beslissen als het op vliegen aankomt. Dit is natuurlijk een duidelijk voorbeeld. De werkelijkheid is soms subtieler.

Deze morgen vroeg als eerste een griepvaccin gekregen. Dit vaccin werkt alleen tegen de gewone griep. Het heeft nog geen Mexicaanse roots.

In mijn e-mail box onderstaand bericht van An, mijn voorgangster, gevonden:

Hallo,

't begint voor u (en voor mij dus ook) te korten.

Het is hier een mooie opdracht, goede accommodatie, 't eten is ook goed, de Belgische collega's vallen ook (heel) goed mee, enfin ik zit/zat hier toch graag.

Ik zal trachten om u zo snel mogelijk in de 'picture' te zetten van alles, de nieuwe Marokkaanse officier is een hele gemotiveerde gast, dus je zal daar normaal gezien veel aan hebben.

Een tip: zie dat je je veiligheid clearance bij hebt en dat het in orde is (nato secret, in het Engels). Ik veronderstel dat je toch ook een Mil rijbewijs hebt want de eerste week gaan we met een BEL Mil voertuig op stap moeten.

Ik ben actueel op zoek naar een (bestaande) briefing om het Belgisch leger te presenteren aan de Fransen. Kan jij eventueel me nog zo een briefing opsturen? Waarschijnlijk heb ik ze nodig volgend WE. Alvast bedankt.

Groeten en tot maandag, de 5de.

An

PS: ik heb om 11 uur een vergadering met de COS en alle Branche chefs, ik zal u niet mee komen afhalen maar waarschijnlijk ga ik deze branchechefs uitnodigen om 's avonds een Belgisch biertje te komen drinken om zo met u kennis te maken. Zo ben je direct mee en duurt het geen dagen/week (zoals bij mij) om uw weg te vinden.

Dan maar op zoek gegaan naar die briefing. Wat wil ze juist?

Zoals reeds geschreven in de vorige edities, heb ik al positieve reacties ontvangen. Af en toe zitten er ook verbeteringen bij. Goed zo, want dan kan ik die fouten vermijden en rechtzetten. Hieronder een aantal aanpassingen aan de editie over de opdracht (deel 2):

Opmerking: Dit dagboek is een persoonlijk document van mijn ervaringen in Kosovo.

- het is de moeite aan te duiden dat het "Noorden" het grootste bijna homogeen gebied is met Serviërs. Hoewel er ook Albanen (bvb NO van Mitro) en zigeuners aan Gate 1 wonen. Naast de 3 vermelde groepen zijn nog een hoop andere zeer kleine waarvan er exotische zijn zoals de "Egyptenaren";
- de Russen maken geen deel uit van KFOR, maar er is wel een link in VN (en OVSE);
- het kaartje van Mitro was niet volledig juist. Ik hoop een betere kaart vast te krijgen zodat het voor de ervaringsdeskundigen iets juister is.

De C130 vertrekt om 09u00 Zulu (dus 10u00 Belgische tijd). Als ik er 1,5 à 2 uur op voorhand moet zijn voor het inchecken van de bagage kom ik op 08u00. Mot in de ochtendspits. Misschien vroeger vertrekken en ergens ontbijten? Eens polsen in de 15 W.

Mijn wapenkistje moet gelood worden. In de 15 W kunnen ze dat niet. Iemand van MCG (Movement en Control Group) vertelde me dat zij dat ook niet kunnen, maar in geval het me niet lukt, zouden ze wel iets vinden. Desnoods een eigen slot. Eens horen in het magazijn van ons hoofdkwartier.

Dins 29 Sep 09

Gesprek met politiek adviseur Wim. Zeer goed gesprek met nieuwe inzichten in de problematiek. Toch opmerkelijk hoe eenzelfde situatie verschillend uitgelegd wordt naargelang de oorsprong van de verteller. Als militair zijn we geconcentreerd op het conflict dat opgelost dient te worden, terwijl een diplomaat eerder naar de grondoorzaken zoekt en geduldig aan een langetermijnoplossing werkt. Een zeer nuttige aanvulling aan de standaard briefing.

Speciaal ontbijt in 15 W is geregeld. Leuk, een laatst, speciaal ontbijt met het ganse gezin.

Een vraag van de RSM (Regiment Sergeant Major) van mijn reisgenoot ontvangen. Of ik een gemeenschappelijke kist voor de wapens voorzie? Oeps, verwachten ze dit van mij? Later bleek dit niet nodig te zijn. Mijn kistje was te klein voor een FNC.

Woe 30 Sep 09

Gisterenavond de laatste training van de jeugdduikschool. Ouders ingelicht en alles (materieel, administratie, indeling ploegen, ...) overgelaten. Het zal wel vlot draaien tijdens mijn afwezigheid.

Deze morgen het rekeningnummer doorgegeven voor de extra toelagen. Zo hebben we een beter idee over het bedrag. Jammer genoeg gebeurt dit nog semi-manueel waardoor het tot 4 weken kan duren alvorens er geld op overgeschreven wordt.

Het verzegelen van mijn wapenkistje kan niet door ons magazijn gebeuren. Ze hebben het materieel niet. Toen ik het verhaal van de noodzaak aan het loden maar

geen dienst die zoiets kan doen aan de verantwoordelijke veiligheid van ons departement deed, haalde hij doodleuk een volledige set uit zijn kast. Vanavond mijn kist zelf verzegelen. De oplossing zit soms in een klein hoekje, of in een grote kast.

Een pakketje op mijn bureau? Aha, het boek 'Kosovo, What Everyone Needs to Know' dat ik via de bibliotheek van Defensie besteld heb, is toegekomen. Ziet er interessante leesvoer uit.

Don 01 Okt 09

Er komen druppelsgewijs berichtjes binnen. Het is soms moeilijk om bij te houden wie het wel of niet weet. Eén berichtje wil ik je alvast niet onthouden. De publicatie ervan zal me wel vergeven worden. Indien niet, ik ben 5 maanden uit de gevarezone =;-)



Subject: Ik zeg u geen vaarwel mijn vriend.....

Dag schatten van mijn hart, hier een lief schattig klein oud tantetje dat gehoord heeft dat "den hoesy" ons tijdelijk verlaat. Ik ben natuurlijk wel een beetje bezorgd, maar ik denk wel dat het ook een beetje in jullie kraam past: jij Housy die de wereld een hééééééél klein beetje gaat redden en mijn lieve nicht die gaat pogen hetzelfde te doen hier; voor alletwee een uitdaging hé. Maar ik zou "tante Riet niet zijn als ik niet geloof dat jullie dat alle twee meer dan voortreffelijk gaan doen; alhoewel, op mijne gezegende leeftijd kan ik ernaast zijn! Natuurlijk wil ik dat wel volgen vanop de eerste rij: eindelijk leven in de brouwerij. Houssy ik heb me ingeschreven voor jouw nieuwsbrief (wat een knappe gast ben jij in uniform!!!) en nicht waarom zou je er ook geen maken... maar ik zal wel eens bellen of persoonlijk komen kijken en moeien en cheffen (daartegen is uw mama een softie!) Hou u vast aan de takken van de bomen! Voor de rest: geniet van de laatste dagen samen (maak gene extra kleine bij) en van de kids! dikke knuffel

Tante riet en de rest

Gisterenavond als verrassing met Calle naar de privé-sauna geweest. Twee uurtjes samen genieten van sauna, bubbelbad, stoombad, buiten zwembad, ... Lekker ontspannend.

Deze morgen een berichtje van An uit Novo Selo (data weggelaten):

Hallo,

we zijn druk bezig om de installatie van het ORF Bn voor te bereiden, die installeren zich in de FAA bij ons. Je zal er dadelijk in kunnen vliegen om alles goed te laten verlopen. Ik zal zoveel mogelijk voorbereiden, maar de 'leiding van het gevecht' zal door jou moeten gebeuren.

Ook zijn er al briefings voor /door mijn opvolger voorzien, maar we zullen dit wel samen voorbereiden.

Enfin, er is al een cohesie dag gepland: samen sporten, schieten en 's avonds een drink.

Hoesy's Kosovo dagboek

Waarschijnlijk zal er dan een voorstelling gegeven moeten worden over het BEL leger (dus als je de briefing mee neemt op je stick, zal dat wel lukken. Ik heb nog een oude kunnen bemachtigen, zodat we een mix kunnen maken indien nodig van de beide).

Ik heb deze ochtend mijn spuit gaan halen voor de gewone griep, dit is 'verplicht' hier.

De Franse Heli's zijn niet meer beschikbaar vanaf morgen, maar ik heb nog een aanvraag gedaan om een recce van onze aor te kunnen doen met een andere kfor Heli. Duimen maar dat het lukt.

Amaai, in plaats van minder werk komt er maar meer en meer werk. Maar 't is tof.

Groeten,

An

Allez, vervelen zal ik me daar blijkbaar niet doen. Zeker niet de eerste weken.

Vandaag de laatste hand gelegd aan de afscheidsbrieven voor de kinderen. Zo hebben ze iets persoonlijks vlak na mijn vertrek.

Vanavond naar mijn oudste broer Eddy gereden en naar mijn ouders. Ik moest ze nog eens zien voor mijn vertrek. Nu begint het bij mij door te dringen. Ik vertrek echt. Goed gebabbeld en terug naar huis gereden.

Vrij 02 Okt 09

Amber vroeg wakker gemaakt, want we gaan van Brussel rechtstreeks naar het Veerse Meer voor een zeiltochtje. De laatste dingen proberen afwerken. Een laatste WACT (Working Apart Coffee Together), onze benaming voor de ochtendkoffie.

Snel nog mijn vesten bij de MilShop afgehaald. Deze morgen is er een zogenaamde 'social call' (speech, voorstelling benoemden, glaasje en babbelen, ... om een keer samen te zijn zonder over het werk te spreken). Ik had alles bij, behalve lage schoenen. Wat wil ja als je al bijna een maand met bottinnes loopt. Snel nog een paar voor 5 Euro gekocht.

Alles in mijn bureel weggezet. Cactusjes meegenomen en 's avonds aan Seighin gegeven. De opdracht was dat hij er goed voor moest zorgen terwijl ik weg was. Benieuwd hoe is ze al aantreffen. Ook snel de laatste openstaande punten overlopen. Het is nu in handen van mijn collega's.

De drink en daarna richting Nederland. Leuke zeiltocht met Amber (bedankt Georges en Linda). Na een laatste tas warme koffie, de auto ingekropen en richting 's Gravenwezel voor een laatste avondmaal met de schoonouders. Leuke babbels en gezellig. Ook hier afscheid.

Zat 03 Okt 09

Middagmaal met schoonzus en schoonbroer. Gezellig babbelen bij een brunch. Van mijn petekind een badeendje gekregen. Om te gebruiken in bad als ik me eenzaam voel. Marteke, ik zal het meenemen, maar dan wel onder de douche. Voor zover ik weet, is er geen bad.

Daarna richting Laser Games betrokken. Ciaran en Loic hadden mij uitgedaagd. Met 5 twee keer 20 min op elkaar gelaserd. Vermoeiend en leuk. In de eerste 5 minuten gevallen over een muurtje: dikke knie, gescheurde broek en gapende wonde. Ik zal dit duel nog dagen voelen.

Daarna naar het huwelijksfeest van Jean-Marie en Mie. De laatste =:-)



Zon 04 Okt 09



Deze morgen mocht ik een beetje uitslapen. Tegen 9u30 stonden de burens voor de deur met een spandoek en een ontbijtmand. Leuke verrassing. Goede burens zijn goud waard. Later op de dag waren ze allemaal uitgenodigd voor een

laatste glas en babbel. Het is een gezellige boel geworden met een pak vragen. Inge, ik zal proberen ze allemaal te beantwoorden van zodra ik het antwoord weet.



Rugzak gepakt en nog genoten van de laatste avond. Morgen is het zo ver.

Laatste regel geschreven in België is hiermee een feit. Volgende keer is het uit het Kosovaars vaatje.

Groetjes,

Hoesy

'I like to believe that people in the long run are going to do more to promote peace than our governments. Indeed, I think that people want peace so much that one of these days governments had better get out of the way and let them have it.'

Dwight D. Eisenhower (1890 - 1969)