



Mijn Kosovo dagboek (voorwoord)

Inleiding

In de aanloop naar mijn eerste lange opdracht in het buitenland, eerste poging, kwam ik in contact met mijn voorganger Rudi. Het was begin 2009 de bedoeling dat ik de functie die hij in de zomer van 2008 uitgevoerd had, zou overnemen. Een week voor mijn vertrek werd deze opdracht, vanwege een Franse aanpassing, terecht afgeblazen.

Ik speelde toen al met het idee om een soort van dagboek bij te houden. Een kwestie om het thuisfront de mogelijkheid te geven om mee te leven en de 4 maanden geografische afzondering gemakkelijker te overbruggen. In ieder geval Rudi had ook zoiets gedaan en dit bevestigde me dat dit inderdaad een goed idee was (Rudi, je zal zien dat ik een deel van je voorbereiding gebruikt heb =;-). In ieder geval was het lezen van zijn dagboek, eerder een weekboek, voor mijn een goede voorbereiding.

Hiermee nodig ik je uit om mijn Kosovo dagboek te lezen en aldus met me mee te leven. Ik had bij het schrijven ervan geen idee wat er te gebeuren stond. Laten we het samen ontdekken.



Hoesy's Kosovo Weekboek

Voorbereiding Deel 2, Sep 09
Persoonlijk ervaringen in Kosovo



Waarom dit dagboek?

In de aanloop naar mijn eerste lange opdracht in het buitenland, eerste poging, kwam ik in contact met mijn voorganger, Cdt w/h Vlw Douchy Rudi. Ik speelde toen met het idee om een soort van dagboek bij te houden. Een kwestie om het thuisfront de mogelijkheid te geven om mee te leven en de 4 maanden geografische afzondering gemakkelijker te overbruggen. In ieder geval Rudi had ook zoiets gedaan en dit bevestigde me dat dit inderdaad een goed idee was. In ieder geval was het lezen van zijn dagboek, eerder een weekboek, voor mijn een goede voorbereiding.

Aangezien dit een persoonlijk verhaal in wording is, wil ik je vragen dit zelf niet verder te verspreiden of door te sturen. Je mag er natuurlijk over praten, maar liefst niet zelf verspreiden. Ken je iemand die geïnteresseerd is, laat hem (of haar) dan een mailtje naar me sturen. Ik zorg dan wel dat hij op mijn lijst van bestemmingen komt.

Hiermee nodig ik je uit om mijn Kosovo dagboek te lezen en aldus met me mee te leven. Ik heb geen idee wat er te gebeuren staat. Deze editie, het tweede deel over de voorbereiding, gaat in op de vraag wat de opdracht in Kosovo is. Laten we het samen ontdekken ...

Hoesy

Om je in te schrijven op deze nieuwsbrief [klik hierop](#).

Om je uit te schrijven, gelieve [hierop te klikken](#).

Vragen of suggesties? Of heb je een editie gemist? Stuur me een berichtje via [Hoesy](#). Bellen gaat nogal moeilijk.

Opmerking:
Dit dagboek is een persoonlijk document van mijn ervaringen in Kosovo. Gelieve dit document omwille van de informatie die er in opgenomen is niet verder te verspreiden. Je mag echter wel iemand voorstellen om zich op deze nieuwsbrief in te schrijven.



Opmerking: Dit dagboek is een persoonlijk document over mijn ervaringen in Kosovo.

Waarom deze herziening?

Toen ik terug uit Kosovo kwam, suggereerden een aantal lezers van mijn dagboek om deze in boekvorm uit te brengen. Eén iemand had dit al voor zichzelf gedaan. Uit mijn elektronische contacten met enkele uitgevers bleek dat er geen interesse bestond voor dit idee. Ik vond het een beetje spijtig dat mijn ervaringen zouden verloren gaan voor de mensen die hierin geïnteresseerd waren, zodat ik na al die jaren beslist heb om mijn stukken tekst te herlezen en op het net te plaatsen.

Een eerste probleem was dat er mogelijks feiten zouden is staan die militairen in Kosovo in gevaar zouden kunnen brengen. Omdat het al bijna twee jaar geleden is, moet ik me hierover geen zorgen meer maken. Wat ik geschreven heb, is zeer waarschijnlijk al publiekelijk gekend of niet meer van toepassing.

Een tweede probleem is mijn persoonlijke visie op de individuen. Het zijn en blijven persoonlijke visies en dus zeker niet de waarheid. Besef dat iedereen maar een beperkte tijd in operaties zit en dus maar een deel van zijn aspiraties kan uitvoeren. Kritiek geven is dus steeds mogelijk. Zo besef ik dat mijn opvolger zich zeker zal verwonderd hebben over een aantal zaken dat ik niet gedaan heb. Mocht er twijfel zijn, weet dat ik het werk van al mijn voorgangers en collega's geapprecieerd heb.

Om ondanks dit eventuele polemieken te vermijden heb ik de familienamen van alle betrokkenen weggelaten. Ik gebruik dus alleen de voornamen of de graad. Zo zullen de betrokkenen zich herkennen, maar zijn ze voor buitenstaanders niet te identificeren, tenzij die over andere informatie beschikken.

Voor mezelf was het leuk om alles te herlezen. Ik hoop dat het voor jou als lezer ook leuk zal zijn. Veel leesgenot.

*'Indeed, the foundation for total success of Desert Storm was, in large measure, laid during the previous two months [of logistical preparation].'
General William G. Pagonis, in Military Review, Vol. 71, No. 9, p. 28*