

Subaquacuriositeit

Als ik langs onze wegen scheur, zie ik hier en daar zandwinningsputten. Mijn interesse gaat niet naar de omgeving van de putten, maar naar het wateroppervlak. Of beter gezegd, naar wat er zich daaronder zou kunnen bevinden. Steeds heb ik de neiging om me een fauna en flora voor te stellen in functie van de directe omgeving en de kleur van het water. Wat mijn fantasie als onderwatertafereel ook voorschotelt, steeds kom ik tot de kernvraag: zou je hier kunnen duiken? Tja, sinds ik meer dan 15 jaar geleden met duiken begon, doorleef ik dagelijks de betekenis van het woord 'subaquacuriositeit'.

Ook onder de URL van een site ligt er telkens een nieuwe wereld klaar om te ontdekken. En zoals we een boek oordelen op de cover, zo evalueren een heleboel internauten het potentieel van een site op de kwaliteit van de homepage. Webmasters weten dit maar al te goed.

Je mag echter niet alles geloven wat je onder deze laag op het net vindt. Hoewel Disney films willen laten geloven dat mooi ook goed is, is dit op het web niet zo. Sommige sites of aangeboden producten bevatten gewoonweg onzin. Zo wordt er sinds dit jaar een spel te koop aangeboden met de naam: Dive! Diver! Die! Afschuwelijke titel. Maar, als je de spelregels in het echt zou volgen dan ga je er zeker aan dood. De bedoeling van dit bordspel is dat je gaat duiken naar schatten. Daarbij gebruiken alle spelers één duikfles die op de boot blijft staan (?). Telkens, voor je gaat duiken, dobbel je om te zien hoeveel zuurstof je zal verbruiken. Ja, je leest het goed: zuurstof! Met schatten op minstens 100 meter diep, sommige op 600 meter (!), staat dit gelijk met een zekere dood. Hopelijk bevat het bord een waarschuwing om dit niet in het echt uit te proberen. Geloof je me niet? Kijk dan maar eens op www.boardgamegeek.com/boardgame/82572/dive-diver-die.



Natuurlijk vind je ook nuttige informatie over duiken op het net. De website <http://scubadivingpro.org> verzamelt een

pak interessante artikels over van alles en nog wat over duiken. Ik had een paar onderwerpen in mijn hoofd en vond voor elk daarvan een artikel. Ik heb de inhoud wel niet op juistheid gecontroleerd. Het is dus lezen en gebruiken op eigen risico. En dat duiken niet altijd serieus moet zijn, bewijst de ludieke materiaallijst die je op de site kan vinden.



Mocht je met een creatievere geest toch onderwerpen uitdenken die je op bovenstaande URL niet besproken ziet, dan vind je zeker iets op het internet. Als je het ook niet in onze Hippocampus vindt, kijk dan eens op de volgende site met interessante artikels www.dtmag.com.



Wat voor de jeugd bestemd is, is soms leerrijk voor volwassenen. Het e-learning project 'Planet Zee' is bestemd voor jongeren die geïnteresseerd is in het hedendaags onderzoek van de kust, zeeën en oceanen

aanspreken.

Planeet zee tracht jongeren kennis en inzicht bij te brengen over het wetenschappelijk onderzoek van het nat gedeelte van onze aardbol. Het steunt op een combinatie van groepsopdrachten, theoretische modules en praktische thema's. Het thema 'Schimmen uit de diepzee' is een aanrader, want het gaat over duiken! Ook de bijbehorende lesfiches zijn interessant. Misschien een idee om je volgende reeks theorie van het duiken te stofferen? Neem contact op met de Zeeleeuw via www.planeetzee.org.



Na al die jaren op het internet te duiken, heb ik de indruk dat ik de limieten bereikt heb. Natuurlijk kan dit niet! In mei 1993 waren er slechts 50 websites wereldwijd, maar op 17 december 2010 waren er al 150 miljoen geregistreerde sites en 13,5 miljard pagina's. Het woord 'duik' levert een slordige 1.270.000 hits op. Al is slechts 1% interessant, dan nog kan ik er jaren over schrijven. Hulp in de selectie is dus meer dan welkom op patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE