

Duiken in een natte virtualiteit

Zoals je in de vorige editie kon lezen, heb ik voor lange tijd in het buitenland verbleven, zonder water. Enkele dagen na mijn terugkeer was ik al opnieuw weg uit België. Mijn vrouw had voor ons twee een reis naar Egypte geboekt. Niets cultuur, alleen ontspannen. En een beetje duiken. Ik schrijf een beetje, want eigenaardig genoeg bleek het duiken zelf minder aantrekkelijk dan verwacht na vier maanden droog te zitten. Het was alsof ik een probleem had om in een zeer gestructureerd geheel te functioneren. Volgen, niet leiden, en amper tijd om te ontdekken. Gelukkig kon ik op mijn eentje gaan snorkelen en van dezelfde onderwaterwonderen genieten.

Maanden geen water? Misschien tijd om water opnieuw te ontdekken, maar dan op een literair-wenschappelijke manier. België mag dan gekend zijn voor het waterig weertje, Nederland is onbetwistbaar het waterland. Het mag je dan ook niet verwonderen dat ze daar meer dan één waterwoordenboek hebben. Op www.waterwoordenboek.nl vind je een internetwoordenboek, maar dat beperkt zich tot alles wat met water te maken heeft. Opgepast: het woord 'beperkt' dekt niet echt de lading. Ik zou niet graag een examen afleggen op basis van dit uitgebreid boek. Staan die woorden ook in een 'normaal' woordenboek?



Wil je echter voorbij de pure betekenis van het woord gaan, dan kan ik je de website www.waterland.net aanraden. Klik op 'Informatie over water voor iedereen' en je krijgt een encyclopedische uitleg over tal van aspecten over deze levensnoodzakelijke stof waarmee we als duiker een soort haat/liefde verhouding mee hebben.



Tot hier de URL's voor 'e-wormen', of hoe noem je liefhebbers van websites vol informatie. Het internet beluisteren is een andere manier. Surf naar de radio over SCUBA-duiken: www.scubaradio.com. Je kan hier een 'lifestreaming' beluisteren of via 'podcast' genieten van muziek en duik-informatie. Zoals zijn traditionele radiogolven gebruikende collega-zenders, kan je ook op deze site allerlei randinformatie over de verschillende programma's vinden. Wat was het woord nu al weer voor twee verschillende organismen die evolueren naar eenzelfde oplossing?



In voorbereiding voor een artikel over de toekomst van het duiken, surfte ik even naar gelijkaardige artikels op het net. Het is immers niet slecht om inspiratie bij anderen op te doen. Veel was er echter niet te vinden, althans niet wat sportduiken betreft. Eén site viel op: www.futurediving.com. Een groep duikers die zich bepaalde dingen afvroegen en ze dan gaan testen. Best een goede insteek, alleen jammer dat de site zelf niet echt gemakkelijk te raadplegen is.



Ik gebruikte het woord 'surfen' terwijl dit artikel toch het woord 'webdiving' draagt. Vandaag een goede rechtvaardiging voor deze titel gevonden in 'Lesson 1: Equipment Checklist - What you need before you dive the Internet!'. Hierin schrijft Paul Gilhij dat 'Surfing the Internet' een misleidende metafoer is. Het is in feite beter te spreken over 'Scuba Diving the Internet', met de complexiteit van het materieel, nood aan navigatievaardigheden, kennis over onderwaterfauna in een aanlokkelijke omgeving. Ik kon de link tussen duiken en het internet niet beter omschrijven.

Voilà, ik ga verder duiken in de realiteit en bijwijken in de virtualiteit. Dat is volgens Paul immers hetzelfde. Tot bij de volgende ontmoeting aan de kant, droog of nat. Jouw virtuele duiktrips zijn welkom op patrick.van.hoeserlande@advalvas.be. ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE