

E-mailo ergo sum



Soms krijg ik de indruk dat mensen pas weten dat ze bestaan als ze dagelijks een voldoende aantal e-mails ontvangen of verzenden. Nog niet opgemerkt? Doe de test: zeg luidop in een willekeurige groepering van mensen dat je iedere dag zo'n 20 mails ontvangt. Let er wel op dat indien je deze test doet in je werkomgeving het getal 50 een beter startgetal is, want anders val je direct door de mand. Je zin zal nog nagalmen als er reactie op komt. Gegarandeerd repliceert er iemand uit de groep dat hij er zeker 30 per dag moet verwerken. En zo start het opbod. Al snel zal je de indruk krijgen dat hoe meer e-mails je krijgt, hoe hoger je op de sociale ladder staat. Iemand die geen e-mail zendt of ontvangt, heeft geen contact met de wereld en bestaat dus niet meer. Wat een geluk: ik ben een e-mail gebruiker, dus ik besta ...

De URL www.diepzeeduiken.be verdraadt direct waarover het gaat. Bij een bezoek zie je dat het hier om een site in opstartfase gaat. Dat merk je o.a. aan de nog tamelijk lege fora, maar er zal in de toekomst hopelijk van alles te ontdekken zijn. Laat je niet bedotten door het jaartal bij het copyrightsymbol. De meeste webmasters starten met het maken van hun site en hopen dan dat de bezoekers van zelf hun goede site zullen bezoeken. Het is pas na maanden dat ze ontdekken dat de virtuele wereld niet zo werkt. Er moet publiciteit (lees: links vanuit andere sites, zichtbaarheid, beïnvloeding van search robots, ...) gemaakt worden. Pas als de site gekend is, groeit deze voorbij de eerste fase. In de gaten houden dus!

Voor de wrakduikers onder ons durf ik volgende site aanraden: www.deepimage.co.uk. Het is een zeer mooi pareltje gemaakt door een groep van wrakkenverkeners. Deze groep streeft ernaar diepliggende en nog niet verkende wrakken te filmen en te fotograferen. De foto's op deze site spreken voor zich. Tijdens het bekijken ervan zal je je betrappen op het afkijken van je vingers!

Mocht je tijdens je onderwaterzoektocht ooit een U-boot aantreffen waarover je meer wil weten of intrigeert het wrak en de bemanning je, dan is de volgende site speciaal voor jou: www.uboot.net. Je hoeft natuurlijk niet te wachten totdat je een onderzeeboot ontdekt om van deze site te kunnen genieten. Interesse in deze verdoken manier van oorlogsvoeren is al voldoende om hem te markeren als favoriet. Ping.

Ben je gebeten door wrakken van schepen en onderzeeboten na je bezoek aan de bovenstaande sites? Wil je meer informatie? Misschien kan je dan een boek bestellen via www.periscopepublishing.com? Deze site bevat een lijst met allerlei boeken die van

ver of van dicht met de marine te maken hebben. Genoeg leesvoer voor jaren plezier. Ook films kan je er vinden ...

Indien je nu echt gebeten bent en zelf start, gewapend met een lichtgevoelig digitaal apparaat, met het exploreren van wrakken, dan zal er misschien een moment komen dat je je opnames wil bewerken. Hiervoor bestaan er tal van softwaretoepassingen, maar die dingen kunnen prijzig zijn. Een populair programma, Adobe Photoshop, wordt vanaf heden gratis online aangeboden. Dit beeldbewerkingsprogramma werd Photoshop Express gedoopt en biedt twee gigabyte opslagcapaciteit. Op die manier kunnen foto's niet alleen bewerkt maar ook bewaard en georganiseerd worden. Deze Photoshop Express gaat hierdoor concurreren met gevestigde waarden zoals Flickr (van Yahoo!) en Picasa (van Google). De respectievelijk URL's zijn: www.photoshop.com/express, www.flickr.com en www.picasa.com. Vergeet echter niet af en toe te gaan duiken, want anders zal je 2GB nooit vol raken.

www.photoshop.com/express



En nu iets compleet anders: als duiker weet je dat dijken het achterland tegen overstromingen beschermen. We kennen zeer goed de kilometers waterkering langs de kusten van de Noordzee en de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. Steen en beton maken de dijken sterk. Deze vangen de klappen van de golven op en doen zo hun beschermend werk. Op een aantal locaties in Zeeland is de steenbekleding van de dijken niet sterk genoeg zodat tijdens een fikse storm met zware golfslag deze stenen of betonblokken kunnen los slaan. Sinds 1997 maken Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen werk van het aanbrengen van versterkingen. Om deze werken, die ons soms beletten bepaalde plaatsen te bereiken of te beduiken, aan het grote publiek uit te leggen hebben ze de educatieve film '1 op 4000' op het net geplaatst. De film is te bekijken via www.zeewering.nl/media/1op4000nl-hi.wmv. Als Zeelandduiker moet je die minstens 1 maal bekeken hebben!

Persoonlijk hecht ik niet zo veel waarde aan de sloganeske benadering uit bovenstaande titel, zelfs al is die geïnspireerd op de bekende uitspraak van René Descartes uit 1637: 'Je pense, donc je suis' ('Ik denk, dus ik besta' of in het Latijn 'Cogito, ergo sum'). Ik heb eerder het gevoel dat ik leef als ik mijn hoofd onder water steek. Jammer genoeg is mijn kennis van het Latijn te beperkt om dit gevoel te vertalen. Kan er iemand mij helpen met de vertaling van: ik duik, dus ik besta? Voor het melden van het bestaan van een interessante duiksite kan je me e-mailen op Patrick.Van.Hoeserlande@advalvas.be.

Mocht het dan toch geen goede site zijn, wees niet bedroefd, vanaf vandaag weet je dat je berichtje je existentiële vraag beantwoordt. ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE