



Cartoon: Peter Bosteels.

# Zeeduik

**Het zou een avontuurlijke dag worden voor Skubba en daarom had hij de vorige nacht onrustig geslapen. Skubba dook normaal met Nella, zijn instructrice, maar vandaag was zij weg met Fred. Skubba zou met een andere instructeur gaan duiken. Maar daarom was hij niet zenuwachtig. Hij was zenuwachtig omdat het de eerste keer zou zijn dat hij in de zee dook.**

**D**e papa van Skubba had al het duikmateriaal al ingeladen. Toch moest Skubba nog zijn materiaal controleren om te zien of alles mee was. Hij was immers een echte duiker en dus verantwoordelijk voor zijn materiaal. Alles was mee en in orde. Ze konden vertrekken.

Het was een lange rit. Plots reden ze de grens over Nederland binnen. "Duik ik vandaag in het buitenland?", vroeg Skubba. Papa lachte even en bevestigde dat Skubba inderdaad in het buitenland zou duiken. Veel duikers gingen daar immers duiken omdat dat gemakkelijk was.

Toen ze op de duikplaats aankwamen, zag Skubba heel veel auto's staan. Op sommige auto's waren duikers en zeedieren geschilderd, anderen maakten reclame voor duikscholen of winkels. Papa had gelijk, deze plaats was duidelijk zeer populair bij dui-

kers. Ze zochten samen naar de auto van hun buddy's. Ze zouden de auto direct herkennen, want er was een grote duikvlag op geschilderd. Fred had hem verteld dat dat een blauwwitte vlag is, met een stuk er uit. Papa parkeerde de auto ernaast en Skubba begon al zijn materiaal uit te laden. Hij legde alles netjes naast elkaar. Als alles gemonteerd was, maakten ze zich klaar voor de duik. Terwijl Skubba zijn pak aan deed, zag hij hoe Britt, zijn buddy voor deze duik, alles goed controleerde. Zij had hem verteld dat hij iets meer lood moest aandoen omdat zout water hem meer deed drijven. Dit moest hij straks aan Fred vertellen.

Als ze beiden volledig klaar waren, gaf Britt haar briefing met een kleine uitleg over de duikplaats. In het water deden ze de buddyline aan en controleerden ze elkaars materiaal. Nog snel een paar duiktekens herhalen en ze konden vertrekken.

Het werd een leuke zoektocht naar allerlei dieren. Omdat hij nog nooit in zee gedoken had, waren alle dieren nieuw. Hij zag een anemoon die zijn tentakels introk als ze er langs zwommen, een zeenaald, een krabbetje dat in een kuiltje bescherming zocht, een garnaal die wegzwoom, een pladijsje dat als een vliegend tapijt over de grond bewoog, ... en veel meer.

Toen Britt het teken toonde dat ze gingen opstijgen, wilde Skubba nog verder duiken maar hij gehoorzaamde. Samen stegen ze op en kwamen tegelijkertijd boven. Hij stond amper recht als hij alles wat hij gezien had, begon op te noemen. En hij stopte niet met vertellen totdat hij vermoeid in slaap viel tijdens de terugweg.

Het was een leuke maar vermoeiende dag geweest. Skubba had veel te vertellen aan Fred. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE