

Snoek en co

Weer een leuke duik. Lekker warm water. Met zijn duikpak aan, toch. En goed zicht. Skubba had veel vissen gezien.



Cartoon: Peter Bosteels.

Toen Skubba boven water kwam, vertelde hij in geuren en kleuren wat hij allemaal gezien had. "Ik heb een paling zien zwemmen. Zo groot!", zei hij terwijl hij zijn armen wijd uitstrekte. "Hoe zag hij er uit?", vroeg Fred. Fred had immers nog nooit een paling in het echt gezien. Ja, op foto's en af en toe op zijn bord in 't groen of gebakken, maar nog nooit zwemmend. En toen beschreef Skubba de vis in geuren en kleuren: "Kleine vinnen, lang en rond lijf, kleine snuit". "En hoe zwom de paling?", vroeg Fred nieuwsgierig. "Een beetje zoals een slang maar dan in het water. De paling zwom niet echt, maar kronkelde tussen de grassen", antwoordde Skubba. Fred vond het allemaal zeer spannend. Hij noteerde alles in zijn boekje. "Ik heb ook een karper gezien", zei Skubba met glunderende ogen.

"Een karper? Hoe zag die er uit?", wilde Fred weten. Skubba vertelde over vinnen, staart, snuit, lang, en half rond lichaam. Maar Fred kon er niet echt aan uit. Hij kon zich de karper van Skubba niet inbeelden. "Tekens hem eens", vroeg hij aan Skubba. Ze zochten een stukje zachte grond en een takje. Ze streken de grond een beetje effen zodat het op een tekenblad leek. Skubba begon te tekenen. Hij was niet zo goed in tekenen, behalve in het tekenen van duikers, maar toch deed hij zijn best om de vis zo goed mogelijk te schetsen. Een lang lijf met vinnen op de rug en de buik. Een staart als een waaier. Hij had even problemen met de kop zelf, maar uiteindelijk was hij tevreden over zijn tekening. De kop leek een beetje op een schoen. Raar. Nadat hij het goed bekeken had, zei hij fier als een gieter: "Zo zag hij er uit. Dit is de vis die ik gezien heb".

Fred bestudeerde de tekening eventjes en antwoordde: "Maar dat is geen karper!". "Jawel. Die vis heb ik gezien". "Ik zeg niet dat je die niet gezien hebt, maar dat is geen karper". "Welles!". "Nietes". "Hoe weet jij dat dit geen karper is?", vroeg Skubba. "Ik heb een foto van een karper gezien en dit lijkt er niet op". "Wat is het dan wel?". "Dat weet ik niet". "Dan is het een karper", zei Skubba kordaat. "Laten we het aan Nella vragen. Zij zal het weten", stelde Fred voor. "Goed voorstel. Je zal zien dat ik gelijk heb". "Nella! Nella!", riepen ze samen. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE