



Cartoon: Peter Bosteels.

# Een buddy

Iedere les was leuk en interessant. Een week duurde te lang.

Hij leerde zwemmen met echte vinnen. Gelukkig hadden ze aan Nella kunnen tonen dat het beter was de vinnen aan je voeten te doen. Die din-

gen waren voor je voeten en niet voor je handen. Grote handen helpen je niet echt vooruit. Grotere voeten wel. Of deed Nella maar alsof ze dat niet wist? Fred was overtuigd dat ze beter wist, maar Skubba was te enthousiast om zich daar zorgen over te maken.

Zijn snorkel uitblazen nadat hij gedoken had, lukte al aardig. Nella had hen dat aangeleerd door het verhaal te vertellen van de schuttersvis. Deze vis vangt insecten door er met water naar te schieten. Daarna mochten ze allemaal schuttersvisje spelen en proberen plastic beestjes van de zwembadrand te schieten. Eerst door de snorkel met water te vullen en dan het eruit te blazen. Later door met de snorkel te

duiken, vol met water te laten lopen en dan te schieten door te blazen. Beetje bij beetje leerden ze zo hun snorkel uit te blazen als ze boven kwamen. "Insecten schieten", riep Nella als ze het vergaten. Want als je dat niet deed, kreeg je water binnen.

Met snorkel en vinnen leerden ze snorkelen. Traag maar sierlijk aan het wateroppervlak bewegen. Hoofd onder water en de snorkel boven. Zo kon je uren rondkijken. Jammer genoeg duurde de training niet lang genoeg om dat uit te testen. Als een grote haai van bovenaf uitkijken naar vissen om dan te duiken naar interessante dingen.

En duiken kon hij als de beste. Hij kon zelfs al draaiend door een hoepel duiken en een buisje van de grond plukken. Nella had hen getoond hoe ze moesten onderduiken als een eend. Fred dacht dat een eend niet echt dook, maar gewoon kantelde met haar poep naar boven op zoek naar eten. 's Anderdaags moest hij echter toegeven dat eenden wel doken. Duiken als een eend bestond dus echt. Hoewel de eerste pogingen van Skubba eerder aan een kikker deden denken. Maar nu had hij de 'eendenduik' goed onder de knie.

Ook lette hij steeds op zijn 'buddy'. Een rare naam voor iemand die met je mee duikt. Blijkbaar gebeurt duiken steeds met twee. Fred stond altijd aan de kant, maar dat telde niet. Je moet alle twee in het water zitten. Je buddy is je mededuiker. Skubba vond dat leuk, want je kan steeds vertellen wat je gedaan had. Je kan samen dingen doen en uitproberen. Ook kijkt je buddy je materiaal na voor je in het water gaat. Extra veilig, want Skubba durfde wel af en toe iets vergeten. Hij helpt je ook als je je materiaal aan doet. En natuurlijk help je hem. "Ja, Skubba het is inderdaad leuker duiken met twee, maar het is ook veiliger. Je buddy kan je steeds helpen bij probleempjes onder water", had Nella hem uitgelegd.

Dat begreep hij niet zo goed. Wat bedoelde ze met probleempjes onder water? Toen zijn fles wat later aan een hoepel bleef haperen, hielp zijn buddy hem. Vanaf dan snapte hij wat Nella bedoelde met een helpende hand bij probleempjes.

En toch. Zijn beste buddy was Fred. Hij stond steeds klaar om hem te helpen en had een antwoord op de vele vragen van Skubba. Hij vertelde ook samen met Skubba over de verhalen tijdens het duiken. Alleen, Fred dook niet. ■

PATRICK VAN HOESERLANDE