



Een betere boterhamendoos

In de vorige Hippo ontdekten Skubba & Fred hoe ze door het wateroppervlak konden zien met behulp van een soort boterhamendoos met doorzichtige bodem.

Ze stonden zij aan zij aan tafel. Voor hen lag de boterhamendoos. Ze zouden een grotere doos kunnen nemen en de bodem vervangen door doorzichtig en hard plastic, zoals Fred met de kleine doos gedaan had. Skubba zou dan dieper kunnen kijken.

Maar dieper kijken interesseerde hem niet als hij niet onder water kon zijn. Ze konden de oplossing maar niet vinden. Terwijl Fred aan het denken was, stond Skubba maar te kijken. Hij verveelde zich ver van het water. "Wil je nog iets drinken, Fred?". "Nee!". "OK. Dan spoel ik de glazen uit".

Toen hij aan de spoelbak kwam, zag Skubba dat er nog water in stond. Fred kwam naast hem staan. Eén beker werd al snel een schip op de spoelbakzee. Een storm stak op en de boot kantelde. Blub, blub, het glas zonk naar de bodem. Niet zomaar. Hij moest kracht op het glas zetten, want er bleef een luchtbel in zitten.

"DAT IS HET!", hoorde hij luid in zijn linker oor. Nog voor hij iets kon zeggen, schreeuwde Fred opnieuw "DAT IS HET!".

Totaal van de kaart keek Skubba naar zijn ronddansende vriend. "Wat bedoel je met 'dat is het?'". "Zie je het dan niet? Je hebt juist ons probleem opgelost!".

"Hoezo? Met een boot die zinkt?"

"We hebben geen grotere doos nodig. We moeten alleen je hoofd er in steken".

"Mijn hoofd in een glas?". "Nee, in de luchtbel". "Maar die zit toch in het glas!?"

"Wacht, ik zal je het laten zien". En weg was Fred.

Hoe zou hij zijn hoofd nu in die luchtbel krijgen? Skubba begreep niet wat zijn vriend bedoelde. Even later kwam Fred met een emmer in zijn hand terug tevoorschijn. Hij zette die op het hoofd van Skubba. "Maar ik zie niets meer", zei Skubba half verbaasd. "Als ik nu al niets zie, hoe zal ik dan kunnen zien als ik duik?". "Nee, nee. Zo kun je natuurlijk niets zien. Er moet nog plastic in". "Maar dan kan ik er niet meer met mijn hoofd in?".

"Nee, geen plastic in de bodem, maar in de emmer". Fred kwam aandraven met een groot mes, pakte de emmer af en begon te snijden. Nu zag Skubba wat Fred bedoelde. Het venster zou langs de zijkant komen. Hij zou als duiker gewoon maar door dit venster moeten kijken, met zijn hoofd in de emmer.

■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE

CARTOON: PETER BOSTEELS