



Dos Winkel bracht een voordracht over "Waarom de oceanen zo belangrijk zijn, wat de misverstanden zijn en hoe we die kunnen oplossen".

Foto's (2): Vegan Monkey (Brenda).

Sea the Future

Raadsel: wat hebben de 'Shepherds', een duiktank, een verkoper van zeewier en één van e-bikes met elkaar te maken? Antwoord: je kon ze allemaal vinden op de ontmoetingsvloer van het evenement 'Sea the Future'. Sinds het verdwijnen van de Belgische tak was ik niet meer op een activiteit van 'Sea First' geweest, tijd dus om in mijn auto te springen en me te begeven naar 's Hertogenbosch in Nederland.

De conferentie 'Sea the Future 2017' – georganiseerd op 8, 9 en 10 september 2017 door 'Sea First' – omvatte leerrijke, interessante en goed verzorgde uiteenzettingen over allerlei problemen en uitdagingen gerelateerd aan zeeën en oceanen. Hoewel het plaatsvond in een aangename omgeving werd je er niet echt vrolijk van. Je kreeg ook het gevoel dat alleen een kleine groep experts en activisten zich voor het probleem interesseren. De problemen waren immens en moesten dus groots aangepakt worden. Met deze ervaring in mijn achterzak parkeerde ik

mijn auto en wandelde richting de evenementenzaal.

Het verschil in aanpak tegenover vorige evenementen van 'Sea First' was al merkbaar aan het plein voor het gebouw. Een groepering van standjes maakte er een gezellig uitziend marktje van. Families zaten op bankjes, een bandje speelde muziek en kinderen holden enthousiast rond. Even dacht ik dat mijn gps me naar de verkeerde hal gestuurd had, maar toen ontdekte ik een affiche met de aankondiging van het evenement. Als ik de kraampjes met eten beter bestudeerde, merkte ik dat alles klimaat- en diervriendelijk was. Ik ontdekte stalletjes zoals 'The Dutch Weed Burger', 'Ice V' met veganistische ijsjes, met Indoneesisch (kan in Nederland niet ontbreken) of Zuid-Amerikaans eten. Buiten hielden de verkopers zich alvast aan het thema van de dag.

Benieuwd wat ik binnen kon ontdekken, stapte ik door de deuren van de evenementenhal de ruime foyer binnen. Deze ruimte vormde het tijdelijk onderkomen van enkele zeewierien in grote waterbakken. Je kon er leren over de verschillende eetbare wieren, hoe ze verbouwd en in welke producten ze verwerkt kunnen worden. Met je vragen over zeewier kon je terecht bij één van de gidsen bij de tentoonstelling. Achter de zeewierien was er een hoekje voor kinderen dat ik oversloeg. Hoewel thema-



Janneke van der Meulen, geflankeerd door Dos Winkel, presenteerde haar boek over hoe je fitter, sterker en gezonder wordt met enkel fruit en groenten.

tisch, hebben schinken en inkleuren al jaren geleden hun aantrekkingskracht op mij verloren. Volgend station.

Ik begroette de medewerkers van 'Sea First' op de weg van de foyer naar de zalen. De organisatie heeft geen zelfstandige afdelingen in andere landen meer en stuurt nu onder andere België vanuit Nederland aan. Dit zorgt voor een coherente aanpak en snellere doorstroming van nieuwe initiatieven. Tijdens een gezellige babbel over het initiatief wordt ik geïnformeerd dat het onderwerp vandaag (zondag 10 september), de laatste van deze driedaagse conferentie, in het teken van onze oceanen staat. Dit was de dag voor het publiek en gericht op gezinnen. Kinderen zullen immers onze zorg voor (of verwaarlozing van) de wereldzeeën erven.

'Sea First' organiseerde dit evenement omdat 2017 een bijzonder jaar was voor hen. De organisatie bestaat 10 jaar en de voorzitter Dos Winkel, hét gezicht van 'Sea First' is 70 jaar geworden!

Alvorens de zaal van de uiteenzettingen op te zoeken, wandelde ik naar de grote ruim-

Kinderen wordt aangeleerd hoe ze een dolfijn moeten verzorgen.



Educatieve spelletjes voor de kinderen.



Genieten van een virtuele duik tussen dolfijnen.



Foto's (4): Vegan Monkey (Brenda).



Allerlei lekkere vegetarische hapjes.

te waar normaal gezien sportmanifestaties gehouden worden. Nu was de vloer gevuld met een markt van allerlei kraampjes die een waaier van producten en diensten aanbieden. Op deze vroege kerstmarkt stond alles in het teken van de oceaan, het klimaat of onze gezondheid: drie dingen die nauw met elkaar verbonden zijn. De marktkramers kwamen met totaal verschillende insteken. Zo vond je de Sea Shepherds naast verkopers van zeewier in de omgeving van een duiktank. Je kon een virtuele duik tussen dolfijnen doen met een bio-afbreekbare determinatiekaart voor schelpen in je achterzak. Of genietend van een vegetarisch hapje even door het gamma e-fietsen wandelen. En natuurlijk zijn ze allen enthousiast om je over hun uitgestalde waren te vertellen. Verkooppraatjes gecombineerd met milieubewustzijn.

De boodschap die je tijdens de uiteenzettingen kreeg, was dat het al 5 voor 12 is voor onze oceanen. Willen we het water en de daar levende flora en fauna voor de

volgende generatie redden, dan moeten we het nu doen. En niet alleen voor de wereldzeeën maar ook voor ons, want het voortbestaan op land is nauw verbonden met dat van in het water. En de bedreigingen zijn veelvuldig: de plastic soep, overbevissing, industriële vervuiling, ... Klimaatvriendelijkheid was een veel besproken maar niet duidelijk bepaald onderwerp. Ook het opruimen en het voorkomen van het in het water drijvend en zwevend plastic kwam aan bod.

De boodschap dat we er niet goed voorstaan was er nog steeds, maar er werden ook oplossingen naar voren gebracht. Niet alleen de soort oplossingen die op nationaal of zelfs globaal vlak moeten gebeuren en waarvan de uitvoering in de schoenen van politici en ondernemers geschoven kunnen worden, maar ook de soort waar je als individu aan kunt werken. Persoonlijke aandacht voor zwerfafval dat uiteindelijk via wind en rivieren in de zee terecht kan komen, voor recyclen, voor het vermijden van plastic, ...

Ook het verminderen van consumptie van

dieren kwam aan de orde. De productie van vis en vlees vraagt immers veel meer energie dan die voor plantaardig voedsel. Onze eetgewoontes aanpassen is dus een stap in de goede richting. Ik leerde hier een nieuw woord: flexitariër. Dat is iemand die de stap naar een puur vegetarisch dieet te groot vindt, maar wel bereid is om een paar keer per week een vlees- of visloze maaltijd te nuttigen. Hoe je het ook noemt en wat je ook doet, ieder individueel beetje helpt!

Het evenement stond, een beetje in tegenstelling tot mijn ervaring met 'Sea First', eerder in het teken van individuele en positieve verandering, dan in het brengen van de slechte boodschap. Hoewel het geen rozengeur en maneschijn is, geeft deze aanpak toch meer hoop op een betere toekomst, mits we onze handen uit de mouwen steken.

Als duiker weet je hoe broos de onderwaterfauna en -flora is. Een klein beetje zorg dragen voor de dingen waarvan we genieten is zeker geen slechte zaak. Misschien volgend jaar zelf de grens oversteken voor de 'Sea the Future 2018' (www.seafirst.nl) en er ideeën opdoen over hoe je zelf de oceanen een handje kunt helpen? ■

PATRICK VAN HOESERLANDE