

Mijn buddy en ik

Sinds mijn thesis over soloduiden word ik soms door collega-duikers aan de waterkant over dit gevoelig onderwerp aangesproken. Daarbij zijn er steevast een aantal verwonderd als ze mijn buddy zien. Niet dat mijn buddy zo speciaal is, nee, het feit dat hij of zij er überhaupt is.



Knuffelen zeepaardjes ook?



Toch wel een unieke belevenis als je samen een zeeslang ontmoet.



Een koppeltje zeepaardjes... als enkel jij ze gezien hebt, gelooft men je zelden.



Twee grondeltjes op een zweepkoraal.



Een koppeltje zwarte grondels bewaken hun eieren. Romantisch, hé?



Mandarijnvisjes die aan het paaien zijn, een momentopname bij valavond.

Blijkbaar ligt de combinatie van het schrijven over soloduiden en de praktijk van het buddyduiken voor sommigen niet voor de hand. Ik vraag me af waarom? Naast het veiligheidsaspect biedt een buddy immers een zeer groot voordeel. Je kan je onderwateravontuur met iemand delen.

Nooit afgevraagd waarom bergbeklimmers steeds met minstens twee op de top staan? Nee, dit is niet alleen omdat er iemand het fototoestel moet vasthouden! Er zijn weinig kicks die groter zijn dan na een afmattende tocht de top te bereiken. Het is een heel intens en persoonlijk moment. Eventjes voel je je oppermachtig. Tot alles in staat. Je hebt je grenzen verlegd. Jezelf overtroffen. Zeer intens! Maar, alleen met je medeklimmer kan je volop van dit moment genieten. Alleen hij begrijpt het magische van het moment. Soms zijn er zelfs geen woorden nodig om dat gevoel te delen en opnieuw te voelen. Anderen kunnen best een aandachtig publiek zijn. Leuk,

maar niet voldoende om het moment te herbeleven.

Met duiken is dit net hetzelfde. Wat baat het dat je die kreeft met die grote scharen, je eerste zeepaardje in de Oosterschelde, dat prachtig tafelkoraal, ... ziet als er niemand in de buurt is om dat moment met je te delen? Nadien mag je het nog in geuren en kleuren vertellen, je publiek zal aandachtig luisteren. Je verhaal bevestigen of afdoen als typische duikersgrootspraak. Een blijk van (h)erkenning van je buddy die het allemaal zelf meemaakte is veel meer waard. Alleen een buddy kan dat gevoel bestendigen of zelfs versterken. Geen probleem als de rest je verhaal niet naar waarde schat, hij doet het wel! Beter, hij maakte het mee.

Natuurlijk kan je met foto's bewijzen dat je gelijk hebt, maar een 'Wat een mooie foto!' en een 'Hoe groot!' laat je nog steeds dat moment van ontdekking niet herbeleven. Nee, als mens zijn we sociale wezens en

gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dus een buddyduik is een dubbele duik!

Dat we in het delen van onze ervaringen niet alleen zijn, wordt mooi geïllustreerd door de situaties die we onder water zien. Ieder van de dieren op de foto's zou voor een solitair, zelfstandig bestaan kunnen kiezen. Een levenslange duik alleen. En toch lijken ze de voorkeur aan het delen van hun verhaal te geven. Kunnen we daaruit iets leren?

Het is niet omdat je iets alleen kan dat je het daarom ook moet doen. Nee, het feit dat je weet dat je het alleen kan, maakt het mogelijk dat je kan kiezen om het te delen. Hierdoor wordt de belevenis van het onderwateravontuur nog intenser! Voor alle duidelijkheid: je bent niet verzekerd als je solo duikt. ■

TEKST: PATRICK VAN HOESERLANDE
FOTO'S: RUDY VAN GELDERE



Om minutenlang van te genieten: speelse anemoonvisjes die verstoppertje spelen in hun woning, de zeeanemoon.



Een hagedisvis die juist een geelrug juffertje heeft opgeslokt. Niet echt buddy's, maar ze zullen wel een tijdje samen rondzwemmen. Smakelijk!



Twee dwerggarnalen op een zweepkoraal.



En wij hebben een adelaarsrog gezien!



Twee groene zeedonderpadden geven elkaar een kus. Of zijn ze aan het vechten? In ieder geval iets om straks na de duik over te praten met je buddy.



Een koppeltje harlekijngarnalen.

ADVERTENTIE

RUDI'S OCEAN CENTER

Meer dan 35 jaar ervaring!

NITROX - CMAS-instructeur

NITROX VULSTATION 300 BAR

- Alle **gekende duikmerken**
- Eigen **hersteldienst**
- "NITROX-opleidingen"
- CMAS Diving Center
- Alle inlichtingen en duikreizen (meer dan **35 jaar duikervaring**)
- OW-film, -foto & -videoespecialist

STAPELPLEIN 45 | 9000 GENT | TEL & FAX (09) 223 34 70 | E-MAIL rudi.ocean@skynet.be
 Openingsuren: ma, wo & vr: 09.30 - 12.30 u - 19.00 u | do: 13.30 - 19.00 u | za: 09.30 - 12.30 u & 13.30 - 18.00 | zo: 10.00 - 12.00 | di gesloten